

Την Παρασκευή ενός Μαρτιάτικου απογεύματος συνάντησα τυχαία στην πλατεία ελευθερίας έναν παλιό γνώριμο από τα φοιτητικά μου χρόνια. Εγώ τότε σπούδαζα μαθηματικά ενώ αυτός Ελληνική φιλολογία. Ο διάλογος που ακολούθη έγινε στο «πόδι» περπατώντας από την πλατεία ελευθερίας, και περιδιαβαίνοντας στους διαδρόμους του δημοτικού κήπου της Δράμας.

Φ1 Χθες τελείωσα την ανάγνωση του μυθιστορήματος του Τεύκρου Μιχαηλίδη «Πυθαγόρεια εγκλήματα.» Οφείλω να ομολογήσω ότι μου φαίνεται τελείως ακατανόητο το πως είναι δυνατόν κάποιος να οδηγηθεί σε φόνο εξ αιτίας κάποιου μαθηματικού θεωρήματος.

Φ2 Εξ αιτίας ενός υποτιθέμενου θεωρήματος, αφού όπως φάνηκε στη συνέχεια το θύμα πίστευε λανθασμένα ότι απέδειξε το δεύτερο πρόβλημα του Χίλμπερτ, ενώ ο Γκέντελ, κατάφερε να δείξει πως κάτι τέτοιο δεν θα ήταν ποτέ δυνατό να γίνει. Αλλά ήταν πλέον πολύ αργά, και για το θύμα, και για τον θύτη. Σίγουρα πιστεύεις πως οι «ψυχροί» αριθμοί, δεν μπορούν να στοιχειώσουν τα μυαλά των ανθρώπων προκαλώντας πάθη και νοητικές θύελλες, στ' αλήθεια όμως, κατανοείς το περιεχόμενο αυτού του θεωρήματος;

Φ1 Το θεώρημα του Γκέντελ δεν λέει ότι και να θέλουμε δεν μπορούμε να αποδείξουμε τα πάντα;

Αυτό όμως το βρίσκω τελείως αναμενόμενο, αφού για να αποδείξουμε κάτι πρέπει να βασιστούμε σε κάτι άλλο και έτσι για να μην απεραντολογούμε, θα πρέπει να σταματήσουμε κάπου και να

δεχτούμε την αλήθεια κάποιων πραγμάτων, δίχως να απαιτήσουμε για αυτά απόδειξη, τα αξιώματα, όπως με μεγάλη έμφαση τα έλεγαν οι μαθηματικοί μας στο γυμνάσιο. Δηλαδή πάντα θα υπάρχουν αυτές οι αρχικές προτάσεις για τις οποίες δεν θα διαθέτουμε αποδείξεις.

Φ2 Δεν είναι ακριβώς αυτό το νόημα του θεωρήματος. Το πρώτο θεώρημα του Γκέντελ μας βεβαιώνει ότι όποια αξιώματα και να επιλέξουμε πάντα θα υπάρχουν προτάσεις της αριθμητικής, εκτός από τα αξιώματα, που αν και είναι αληθείς δεν μπορούν να αποδειχτούν ούτε αυτές, ούτε οι αρνήσεις τους.

Φ1 Τι το διαφορετικό μου λες τώρα;

Φ2 Κοίταξε να δεις. Οι άνθρωποι, οι μαθηματικοί και οι φιλόσοφοι περισσότερο, από την εποχή των αρχαίων Ελλήνων ακόμη, πίστεψαν ότι υιοθετώντας ένα αξιωματικό σύστημα αναφορικά προς κάποια περιοχή γνώσης, θα μπορούσαν να παράγουν όλες τις αλήθειες αυτής της περιοχής με έναν αλάνθαστο τρόπο. Το θεώρημα του Γκέντελ χτυπά αυτή την αντίληψη και την ανατρέπει. Τα αξιωματικά συστήματα παράγουν μεν ορθές προτάσεις, όμως ποτέ δεν είναι πλήρη, δηλαδή ποτέ δεν μπορούν να μας δώσουν όλες τις αλήθειες της γνωστικής περιοχής που μελετάμε.

Φ1 Και πότε απέδειξε ο Γκέντελ το θεώρημά του;

Φ2 Το 1931 στην Βιέννη.

Φ1 Καλά, και από τότε κανείς δεν κατάλαβε πως πρέπει να βάλει ένα τέλος στον τρόπο που διδάσκονται τα μαθηματικά και να σηκώσει από πάνω μας αυτόν τον σταυρό του μαρτυρίου που λέγεται απόδειξη; Αφού τα αξιωματικά συστήματα δεν είναι πλήρη, για ποιόν λόγο όλος αυτός ο μαζοχισμός;

Φ2 Τι πιστεύεις ότι είναι μια απόδειξη;

Φ1 Ένας ισχυρισμός που τον βρίσκουμε τόσο πειστικό ώστε να τον χρησιμοποιούμε για να πείσουμε και τους άλλους.

Φ2 Και τι είναι αυτό που μπορεί να κάνει πειστικό έναν ισχυρισμό; Η ρητορική δεινότητα μήπως;

Φ1 Όχι βέβαια. Με την ρητορική θα μπορούσα να παρασύρω κάποιον αδαή, ξέρεις ο λόγος ασκεί μια υποβλητική μαγεία στα μυαλά των ανθρώπων, και να τον κάνω να πιστέψει κάτι, αλλά ο τρόπος για να πείσω και τον πιο καχύποπτο σκεπτικιστή είναι η λογική επιχειρηματολογία.

Φ2 Αρκεί βέβαια ο κ. Καχύποπτος να είναι το ίδιο λογικός με σένα.

Φ1 Εννοείται. Με έναν τρελό δεν υπάρχει διάυλος επικοινωνίας.

Φ2 Και πού εδράζει αυτή η κοινή λογικότητα που πρέπει να έχουν δυο άνθρωποι ώστε να μπορεί ο ένας να αποδείξει κάτι στον άλλον;

Φ1 Μάλλον στον κοινό τρόπο που είναι κατασκευασμένος ο ανθρώπινος εγκέφαλος

Φ2 Υπονοείς δηλαδή ότι η λογικότητα είναι έμφυτη στο είδος μας.

Φ1 Γιατί, έχεις καμιά αμφιβολία γι' αυτό;

Φ2 Έχω κάποιες επιφυλάξεις, αλλά πες μου, αν εδώ μαζί μας ήταν ένας Κινέζος που δεν γνωρίζει ελληνικά, κι εσύ απ' ότι ξέρω δεν γνωρίζεις κινέζικα, πώς θα μπορούσες να του αποδείξεις κάτι;

Φ1 Προφανώς δεν θα μπορούσα. Είναι αναγκαίο για να αποδείξω κάτι σε κάποιον, να μιλάω την ίδια γλώσσα μ' αυτόν. Η γλώσσα είναι το εργαλείο με το οποίο μπορώ να του μεταφέρω τις σκέψεις μου και να του υποδείξω τους λογικούς συσχετισμούς τους.

Φ2 Μήπως λοιπόν αυτό που λέμε λογικότητα είναι ένας συγκεκριμένος τρόπος χρήσης της γλώσσας;

Φ1 Ίσως, δεν ξέρω, τι να σου πω;

Φ2 Όπως και να έχει το πράγμα, ας κρατήσουμε αυτό στο οποίο συμφωνούμε, ότι δηλαδή για να αποδείξεις κάτι χρειάζεσαι απαραίτητα μια γλώσσα. Αυτή η εικόνα που έχεις για την απόδειξη, προσιδιάζει σε αυτό που λέμε **σημασιολογική απόδειξη**, και είναι ο τρόπος με τον οποίο βεβαιώνουμε την αλήθεια κάποιων προτάσεων. Αυτού ακριβώς του είδους τις αποδείξεις, και πολύ σωστά, μας διδάσκουν στα σχολεία. Η έννοια όμως της απόδειξης για την οποία κάνει λόγο ο Γκέντελ δεν είναι αυτή. Η απόδειξη ως έννοια της μαθηματικής λογικής είναι αυτό που ακριβέστερα θα έπρεπε να ονομάζουμε **τυπική απόδειξη**, και αφορά έναν καθαρά μηχανικό τρόπο παραγωγής προτάσεων κάνοντας χρήση σαφώς καθορισμένων κανόνων. Δεν χρειάζεται για την εφαρμογή αυτών των κανόνων ανθρώπινη ευφυΐα, αλλά και μια μηχανή, ένας κομπιούτερ για παράδειγμα, θα μπορούσε να τους πραγματοποιήσει.

Φ1 Και πώς μπορεί μια μηχανή να συλλάβει το νόημα κάποιων προτάσεων για να μπορέσει στη συνέχεια να τις αποδείξει;

Φ2 Εδώ ακριβώς είναι το λεπτό σημείο. Η μηχανή δεν καταλαβαίνει το νόημα των προτάσεων, αλλά κάνοντας χρήση μιας καλά ορισμένης γλώσσας χειρίζεται τις προτάσεις μέσω της μορφής τους και όχι μέσω του περιεχομένου τους. Ακριβώς όντας, εφοδιασμένη με ένα σύνολο κανόνων κάθε φορά που συναντάει μια συγκεκριμένη μορφή ενεργεί με έναν συγκεκριμένο τρόπο.

Φ1 Δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς θέλεις να πεις.

Φ2 Εντάξει, θα προσπαθήσω να σου το εξηγήσω με ένα χονδροειδές παράδειγμα, όχι από το χώρο των μαθηματικών. Η μικρή μου κόρη στο σπίτι έχει ένα παζλ που εικονίζει κάποιον άνθρωπο που φορά καπέλο, βρίσκεται μέσα σε ένα δάσος και παρακολουθεί δυο ελάφια που πίνουν νερό. Η κόρη μου ξέρει πολύ καλά ότι το καπέλο το φορούν οι άνθρωποι πάνω στο κεφάλι τους όπως και ότι τα κέρατα φυτρώνουν στα ζώα επίσης στο κεφάλι τους. Έτσι οι πρώτες κινήσεις που κάνει για την συναρμολόγηση του παζλ, είναι να τοποθετήσει το κομμάτι με το καπέλο πάνω στο κομμάτι που είναι το κεφάλι του ανθρώπου, και το κομμάτι με τα κέρατα πάνω από το κομμάτι με το κεφάλι του μεγάλου ελαφιού. Γνωρίζει ότι τα νεαρά ελαφάκια δεν έχουν κέρατα. Με τον καιρό έμαθε να συναρμολογεί το παζλ τόσο γρήγορα που ποια δεν είχε ενδιαφέρον το παιχνίδι. Έτσι μια μέρα την είδα να κάνει το εξής καταπληκτικό. Είχε γυρίσει ανάποδα τα κομμάτια, ώστε να μην φαίνεται η εικόνα τους και προσπαθούσε να τα ταιριάξει με βάση το σχήμα τους. Αυτό στην αρχή ήταν τελείως απογοητευτικό, γιατί έπρεπε για κάθε κομμάτι να βρει ανάμεσα στα υπόλοιπα το μοναδικό εκείνο που το σχήμα του ταίριαζε ακριβώς με το σχήμα του αρχικού. Και πάλι όμως με τον καιρό κατάφερε να συνθέσει, με πολύ ποιο αργούς ρυθμούς βέβαια, το παζλ. Το καύχημά της τώρα ήταν ότι ακόμα κι αν αλλάζαμε την εικόνα δεν θα άλλαζε τίποτα στην διαδικασία συναρμολόγησης.

Οι σημασιολογικές αποδείξεις είναι σαν την σύνθεση του παζλ βλέποντας τις εικόνες, ενώ η τυπική απόδειξη, αυτή που σε αντίθεση με τον άνθρωπο μια μηχανή μπορεί να την κάνει πολύ ποιο γρήγορα, είναι σαν την συναρμολόγηση του παζλ δίχως να βλέπουμε τις εικόνες, βασιζόμενοι στην μορφή που έχουν τα κομμάτια του.

Φ1 Νομίζω πως αρχίζω να καταλαβαίνω. Ίσως έτσι να εξηγείται και ο αφηρημένος χαρακτήρας των μαθηματικών. Το βρίσκω όμως τελείως ανόητο, αν όχι ψυχασθενικό, το να συνθέτει κάποιος παζλ δίχως εικόνες σε αντίθεση με την δημιουργική προσπάθεια να συμπληρώσεις ένα δύσκολο παζλ γιατί έτσι θα μπορέσεις να αποκαλύψεις κάτι το πραγματικό ή κάτι ωραίο που υπάρχει στον κόσμο. Αυτή την δημιουργική πλευρά των μαθηματικών ελάχιστοι μαθηματικοί στο σχολείο κατάφεραν να μας την δείξουν. Προσωπικά δεν θυμάμαι να είχα κανέναν τέτοιο δάσκαλο. Οι περισσότεροι ήταν τυπολάτρες ψυχάκιες παρανοϊκοί και ανισόρροποι βασανιστές, σε βαθμό που πολλές φορές σκεφτόμουν πως ο κόσμος θα ήταν αφάνταστα καλύτερος αν εκλείπανε αυτοί οι άνθρωποι.

Φ2 Ηρέμησε! Αν συνεχίσεις έτσι θα αρχίσω να φοβάμαι για την σωματική μου ακεραιότητα. Πάντως αν αυτή η μικρή συζήτησή μας είχε σαν αποτέλεσμα να σου βγάλει στην επιφάνεια τόσα αρνητικά συναισθήματα για τους μαθηματικούς, σκέψου και τον ήρωα του βιβλίου που διάβαζες όταν άκουσε ότι ο φίλος του κατάφερε να λύσει το δεύτερο πρόβλημα του Χίλμπερτ που λίγο πολύ ισχυρίζεται πως μια τελεσίδικη τυποποίηση μπορεί να υπάρξει για οποιονδήποτε μαθηματικό κλάδο. Ο θύτης όντας ο ίδιος λάτρης των δημιουργικών, όπως τα αποκάλυπες, μαθηματικών, δεν μπόρεσε να αντέξει σε αυτήν την ιδέα.

Έτσι πήρε την μοιραία απόφαση να απαλλάξει την ανθρωπότητα από αυτό το «κακό» σκοτώνοντας τον φίλο του και καίγοντας την απόδειξή του. Διέπραξε όπως ο ίδιος λέει ένα «Πυθαγόρειο έγκλημα», παρόμοιο με αυτό που διέπραξαν αιώνες πριν οι μαθητές του Πυθαγόρα σκοτώνοντας τον επίσης πυθαγόρειο Ίπασο τον Μεταποντίνο, όταν ο τελευταίος

απέδειξε πως δεν υπάρχει κοινή μονάδα μέτρησης ανάμεσα στην πλευρά και στην διαγώνιο ενός τετραγώνου, ανατρέποντας έτσι την πίστη των πυθαγορείων ότι τα πάντα είναι αριθμός.

Φ1 Εσύ πάντως δεν μπορεί να κινδυνεύεις από έναν φιλόλογο σαν και μένα. Ότι αποδείξεις κάνετε εσείς οι μαθηματικοί αφορούν εσάς και τα μαθηματικά, σε τι θα μπορούσαν να παθιάσουν τον υπόλοιπο κόσμο;

Φ2 Φίλε, νομίζω πως σου έχει διαφύγει κάτι πολύ σημαντικό. Η απόδειξη του Ίπασου, αν την διατυπώσουμε με σύγχρονους όρους, δείχνει ότι η εξίσωση $x^2=2\psi^2$ δεν έχει λύσεις στους ακέραιους αριθμούς. Αυτό είναι ένα καθαρά μαθηματικό θέμα. Το θεώρημα του Γκέντελ δεν είναι ακριβώς ένα μαθηματικό θεώρημα, αλλά ένα θεώρημα για τα μαθηματικά. Ανήκει στην περιοχή αυτή που λέγεται μεταμαθηματικά. Ρίχνει φως στις διαδικασίες και τις μεθόδους που χρησιμοποιούν οι μαθηματικοί και βάζει ένα όριο για το τι μπορούν και τι δεν μπορούν να πετύχουν με αυτές. Οι μαθηματικές αλήθειες είναι μέρος των αληθειών που αφορούν άλλους γνωστικούς κλάδους. Αν κάτι δεν μπορεί να γίνει σε αυτό το μικρό έστω μέρος γνώσης, αυτό δεν δείχνει ότι ενδεχομένως δεν θα μπορεί να γίνει και στο ευρύτερο πεδίο;

Φ1 Τώρα που το λες δεν φαίνεται να έχεις άδικο. Σε ποιους τομείς θα μπορούσαν να εκτείνονται οι συνέπειες αυτού του θεωρήματος; Ή καλύτερα αυτού του μεταθεωρήματος;

Φ2 Σίγουρα στην φιλοσοφία, αλλά τα τελευταία χρόνια και στην επιστήμη των υπολογιστών. Ενδεχομένως να αφορούν κι εσένα. Απ' ότι ξέρω ασχολείσαι με την συγγραφή μυθιστορημάτων.

Φ1 Μην με τρελαίνεις. Τι σχέση έχουν τα μυθιστορήματα που γράφω με το θεώρημα Γκέντελ;

Φ2 Δυνητικά θα μπορούσαν να έχουν. Όταν περιγράφεις τους ήρωές σου δεν ξεκινάς δίνοντας τους κάποια γνωρίσματα; είσαι σίγουρος ότι αυτά τα γνωρίσματα θα μπορούσαν πάντοτε λογικά να δικαιολογήσουν τις πράξεις τους; Θα με συγχωρέσεις όμως γιατί η ώρα έχει περάσει και έχω ένα σημαντικό ραντεβού. Σε προσκαλώ όμως την Κυριακή το μεσημέρι στο πατάρι του καφέ Μπαρόκ. Εκεί συναντιόμαστε και τα λέμε με τον φίλο μου Φ3. Πολλές από τις συζητήσεις μας στρέφονται γύρω από τα ζητήματα που μόλις έχουμε θίξει. Θα χαίρομαι ιδιαίτερα αν ερχόσουν.

Φ1 Η συζήτησή μας με έχει φέρει σε έξαψη. Θα ήθελα πραγματικά να το ξαναπιάσουμε το ζήτημα. Θα προσπαθήσω να είμαι εκεί. Γεια χαρά, χαιρετίσματα στην οικογένειά σου.

Φ2 Γεια σου.

Περπατώντας μέχρι το διοικητήριο, όπου είχα παρκαρισμένο το αυτοκίνητο, έφερα και πάλι στο μυαλό μου την κουβέντα που είχα με τον Φ1. Είχα καταφέρει άραγε να του εξηγήσω την πραγματική σημασία του θεωρήματος Γκέντελ; Ως μαθηματικός εξοργίστηκα με τον εαυτό μου, αφού ακόμη και η διατύπωση που του ανέφερα για το θεώρημα ήξερα ότι δεν ήταν ακριβής. Θα έπρεπε να του εκφράσω το περιεχόμενο του θεωρήματος κάπως έτσι: Αν T είναι ένα τυπικό σύστημα που 1) είναι πεπερασμένα περιγραψίμο

Πεανό PA

2) επεκτείνει την αριθμητική

3) είναι συνεπές

4) είναι ω -συνεπές

τότε το T είναι μη πλήρες.

Αυτή η διατύπωση μάλιστα. Κομψή ,λιτή και απέριτη ,σηματοδοτεί με τρόπο λακωνικό την ουσία του θέματος ,καθιστώντας φανερό το περιεχόμενό του. Ή μήπως όχι; Η δασκαλίστικη πλευρά μου τώρα εξοργισμένη έπαιρνε τον λόγο. Είσαι τρελός; μου έλεγε. Έτσι είναι που ο δυστυχής δεν θα καταλάβαινε τίποτα. Για άλλη μια φορά θα τον είχες πείσει ότι οι μαθηματικοί ασχολούνται με πομπώδεις ανοησίες που μόνο αυτοί καταλαβαίνουν, οι οποίες βρίσκουν την τέλεια εφαρμογή τους μόνο στην Νεφελοκοκκυγία, και κατά τρόπο μαγικό μερικές φορές και στον πραγματικό κόσμο. Τελικά πως μπορείς να μιλήσεις για κάτι επιστημονικό, και να είσαι σίγουρος ότι ο άλλος θα σε καταλάβει και κυρίως δεν θα παρανοήσει αυτά που του λες; Πόσες φορές τα τελευταία χρόνια δεν έχω διαβάσει διάφορα βιβλία που εκλαϊκεύουν την επιστήμη και που σπάνια τελικά πετυχαίνουν το στόχο τους να ξεκαθαρίσουν στον μη ειδικό αναγνώστη τις έννοιες που παρουσιάζουν, δίχως να του δημιουργήσουν παραπλανητικές και εσφαλμένες εικόνες; Μήπως η δυσκολία οφείλεται σε μια ουσιαστική ασυμμετρία ανάμεσα στην επιστημονική και στην φυσική γλώσσα, που κάνει αδύνατη μια πιστή μετάφραση της μιας στην άλλη;

Μπήκα στο αμάξι και ξεκίνησα. Για άλλη μια φορά η καθημερινότητα εισέβαλε με το έτσι θέλω στην ζωή μου, αποσπώντας με από τους συνειρμούς μου.

Την Κυριακή το μεσημέρι ο Φ1 με τηλεφώνησε. Συναντηθήκαμε μπροστά στο Ξενία, και περάσαμε απέναντι για να πάμε στο Μπαρόκ.

Φ1 Χθες το βράδυ είχε μια εκδήλωση ο σύλλογος θετικών επιστημών στο μικρό αμφιθέατρο του ωδείου, με θέμα «μαύρες τρύπες και ταξίδια στο χρόνο» , πίστευα πως θα σε εύρισκα εκεί, αλλά δεν σε είδα πουθενά.

Φ2 Δεν μπόρεσα να πάω. Είχε πολύ κόσμο;

Φ1 151 άτομα.

Φ2 Σώπα ρε θηρίο τα μέτρησες ένα, ένα;

Φ1 Όχι βέβαια. Ήξερα από πριν ότι το αμφιθέατρο είχε 150 θέσεις. Όταν λοιπόν μπήκα μέσα με την γυναίκα μου, είχε μόνο δυο άδεια καθίσματα, και λίγο αργότερα ήρθε άλλος ένας ο οποίος παρακολούθησε όρθιος την εκδήλωση. Άρα σύνολο 151!

Φ2 Τέλεια! Έχεις συλλάβει τον ορισμό που έδωσε ο Κάντορ το 1895 ,ο πατέρας της θεωρίας συνόλων στα μαθηματικά, για την ισοπληθικότητα δυο συνόλων. Δυο σύνολα έχουν το ίδιο πλήθος στοιχείων όταν μεταξύ τους υπάρχει μια ένα προς ένα και επί αντιστοιχία.

Φ1 Εγώ μίλησα για θεατές και καθίσματα. Τι ποιο φυσιολογικό από το να πείς πως αφού δεν περισσεύει ούτε άνθρωπος ούτε καρέκλα, οι άνθρωποι θα είναι όσες και οι καρέκλες. Τι είναι αυτά τα ένα προς ένα και επί; Γιατί εσείς οι μαθηματικοί θέλετε να περιπλέκεται τα πράγματα;

Φ2 Το να χρησιμοποιούμε μια ποιο τεχνητή και ακριβολόγα γλώσσα, το ξέρεις πολύ καλά ότι δεν αποτελεί περιπλοκή αλλά απεναντίας μας δίνει την δυνατότητα να έχουμε κάποιες ευελιξίες όταν συλλογίζομαστε για ένα αντικείμενο, και ειδικά όταν αναζητούμε τη λογική σχέση που έχουν μεταξύ τους οι προτάσεις που αφορούν το υπο μελέτη αντικείμενο. Στην φυσική γλώσσα που εκφράστηκες εσύ, το ότι η αντιστοιχία είναι ένα προς ένα σημαίνει ότι σε διαφορετικούς

ανθρώπους, αντιστοιχούν διαφορετικά καθίσματα, ενώ ότι είναι επί, σημαίνει ότι σε κάθε κάθισμα αντιστοιχεί ένας τουλάχιστον άνθρωπος.

Φ1 Καλά, περιμέναμε τον Κάντορ να μας πει αυτό που εγώ βρήκα χωρίς κόπο; Ποιο πριν δηλαδή οι άνθρωποι δεν γνωρίζανε αυτό τον ορισμό ισοπληθικότητας;

Φ2 Σαφώς και το γνωρίζανε ακόμα και προϊστορικοί πολιτισμοί, όπως μαρτυρούν πολλά αρχαιολογικά ευρήματα. Ο Κάντορ όμως πήρε αυτό τον ορισμό και τον οδήγησε στο έσχατο σημείο των συνεπειών του.

Φ1 Δηλαδή;

Φ2 Προηγουμένως ανέφερες ότι ο ορισμός αυτός είναι τόσο προφανής και εύλογος που κανένας άνθρωπος δεν θα διαφωνούσε γι' αυτόν. Συμφωνείς;

Φ1 Το είπα και το εννοώ.

Φ2 Ωραία, και τώρα πες μου, ποιο πολλοί είναι όλοι οι φυσικοί αριθμοί, ή όλοι οι άρτιοι αριθμοί.

Φ1 Δίχως σκέψη όλοι οι φυσικοί. Οι φυσικοί είναι το 1,2,3,4,5,6,7,8,9,... ενώ οι άρτιοι το 2,4,6,8,... Προφανώς υπάρχουν φυσικοί που δεν είναι άρτιοι, όπως για παράδειγμα ο 3, ή ο 5. Άρα οι φυσικοί είναι περισσότεροι.

Φ2 Πρόσεξε τι έχεις κάνει τώρα. Απ' την μια συμφώνησες, θεωρώντας το μάλιστα προφανές, ότι δυο σύνολα αντικειμένων έχουν το ίδιο πλήθος στοιχείων όταν μεταξύ τους υπάρχει μια ένα προς ένα και επί συνάρτηση. Θα μου επιτρέψεις, αντί για την λέξη αντιστοιχία να χρησιμοποιήσω όπως το συνηθίζουν οι μαθηματικοί, την λέξη συνάρτηση. Απ' την άλλη μεριά, ξεχνώντας τον προσυμφωνημένο ορισμό, η διαίσθησή σου, με βάση το γεγονός ότι οι άρτιοι αποτελούν υποσύνολο των φυσικών, σε οδηγεί να ισχυριστείς ότι οι φυσικοί είναι περισσότεροι σε πλήθος.

Φ1 Σωστά. Τι το περίεργο βλέπεις;

Φ2 Τελικά την ισοπληθικότητα των δυο συνόλων πώς θα την κρίνουμε; Με βάση τον ορισμό που δώσαμε, ή με βάση τις εκάστοτε διαισθήσεις μας;

Φ1 Γιατί, το ένα αναιρεί το άλλο, οδηγώντας σε διαφορετικές εκτιμήσεις;

Φ2 Για κοίταξε. Αν σε κάθε φυσικό αριθμό, αντιστοιχίσω το διπλάσιό του, δεν θα έχω μια ένα προς ένα και επί συνάρτηση, ανάμεσα στα δυο σύνολα;

Φ1 Για να το σκεφτώ. Στο 1 αντιστοιχεί το 2, στο 2 το 4, στο 3 το 6, στο χ το 2χ . Σίγουρα η συνάρτηση είναι ένα προς ένα. Αν τώρα πάρω κάποιον άρτιο λ.χ. τον 16 τότε αυτός προέρχεται από το 8 με βάση την αντιστοιχία μας. Δηλαδή η συνάρτηση είναι και επί. Και τελικά τι; Οι άρτιοι είναι όσοι και οι περιττοί;

Φ2 Αυτό είναι το αναπόδραστο συμπέρασμα που βγαίνει, με βάση τον ορισμό που δώσαμε.

Φ1 Κι έτσι ενώ ο ορισμός στην περίπτωση των ανθρώπων με τις καρέκλες, είναι το ποιο λογικό πράγμα που μπορεί να σκεφτεί κανείς, στην περίπτωση των αριθμών καταλήγει να μας δίνει παράδοξα αποτελέσματα, τα οποία όμως πρέπει να τα δεχτούμε ως αληθινά.

Φ2 Βασικά η παραδοξότητα εμφανίζεται όταν εφαρμόζουμε τον ορισμό μας σε σύνολα που έχουν άπειρα στοιχεία. Στην περίπτωση που έχουμε πεπερασμένα σύνολα, όπως το παράδειγμά σου με τις 150 θέσεις του αμφιθεάτρου, τα πάντα είναι σύμφωνα με τις διαισθήσεις μας. Κατά την μετάβαση από το πεπερασμένο στο άπειρο η διαίσθησή μας, δυστυχώς δεν ακολουθεί την λογική μας.

Φ1 Αυτό που δείχνει το αποτέλεσμα μας, είναι ότι οι άρτιοι είναι όσοι και οι φυσικοί. Αφού και τα δυο σύνολα έχουν άπειρα στοιχεία, τώρα που το σκέφτομαι έτσι είναι λογικό να είναι ισοπληθή, έστω κι αν το ένα είναι υποσύνολο του άλλου.

Φ2 Και πώς είσαι σίγουρος ότι για δυο σύνολα που έχουν άπειρα στοιχεία, το άπειρο πλήθος του ενός είναι ίδιο με το άπειρο πλήθος του άλλου;

Φ1 Μη μου πεις ότι υπάρχουν και διαβαθμίσεις του απείρου.

Φ2 Ακριβώς αυτό είναι ένα μέρος της πρωτοποριακής εργασίας του Κάντορ.

Εν τω μεταξύ είχαμε φτάσει στο Μπαρόκ και ανεβήκαμε τα σκαλιά που οδηγούσαν στο πατάρι. Ο Φ3 ήταν ήδη εκεί, και τον είδαμε να είναι σκυμμένος πάνω από κάποιο βιβλίο κρατώντας σημειώσεις, πράγμα πολύ συνηθισμένο γι' αυτόν, πάνω σε μια στοίβα χαρτιά. Μετά τις συστάσεις καθίσαμε κι εμείς. Κοίταξα να δω τι διαβάζει.

Φ2 Λοιπόν Φ1 είσαι τυχερός. Ο φίλος μας μελετάει ακριβώς αυτά που συζητούσαμε πριν από λίγο.

Φ1 Εγώ ήρθα εδώ, γιατί ο Φ2 μου είπε πως συζητάτε για το θεώρημα του Γκέντελ. Μην με ζαλίζετε με άλλα πράγματα.

Φ3 Η κατανόηση αυτού του θέματος, είναι δύσκολη υπόθεση, ακόμη και για έναν μαθηματικό. Αν πραγματικά ενδιαφέρεσαι, θα πρέπει να έχεις την υπομονή και την επιμονή να γνωρίσεις κάποια ζητήματα που μπορούμε να πούμε πως είναι προαπαιτούμενα του θεωρήματος.

Φ1 Τώρα που μπήκα στο χορό, θα χορέψω. Καθώς ερχόμασταν με τον Φ2 μιλούσαμε για το έργο του Κάντορ. Ομολογώ πώς πήρα το πρώτο μου ξάφνιασμα διαπιστώνοντας ότι οι άρτιοι αριθμοί που αποτελούν μέρος των φυσικών, είναι ισοπληθείς με τους φυσικούς.

Φ3 Αυτός είναι και ένας τρόπος για να διαπιστώσουμε ότι ένα σύνολο είναι άπειρο. Συγκεκριμένα ο Κάντορ έδειξε ότι ένα σύνολο είναι άπειρο ακριβώς όταν μπορεί να αντιστοιχιστεί ένα προς ένα με ένα γνήσιο υποσύνολό του.

Φ2 Νομίζω ότι οι σημειώσεις που κρατάς είναι ότι πρέπει για ξεκίνημα. Ας ξεκινήσουμε να τις διαβάζουμε σχολιάζοντάς τες όποτε είναι αναγκαίο.

Στοιχεία θεωρίας συνόλων και απείρων αριθμών

Ο όρος "άπειρο" ανήκει αυτός καθ' εαυτόν στη φιλοσοφία. Στα μαθηματικά παρουσιάζεται υπό δυο εκφάνσεις:

Το "εν δυνάμει άπειρο" και το "εν ενεργεία άπειρο".

Η παρουσία αυτών των όρων αποδίδεται στον Αριστοτέλη το Σαρσερίου (384-322 π.χ.) και η διάκρισή τους συνίσταται στα ακόλουθα:

Το μὲν "εν δυνάμει άπειρο" αφορά μια μεταβλητή ποσότητα η οποία δίνεται άπειρη, δηλαδή ενώ παραμένει διαρκώς πεπερασμένη, δύναται να γίνει μεγαλύτερη από μια τιμή, αλλά ορισμένη θετική ποσότητα, οποιαδήποτε μεγάλη. Για παράδειγμα η μεταβλητή v η οποία παίρνει τιμές από το σύνολο

$N = \{1, 2, \dots, v, \dots\}$ όλων των φυσικών αριθμών, δίνεται άπειρος μεγάλη. Στην κοινή ομιλία του "εν δυνάμει άπειρο" ανήκει και η περίπτωση κατά την οποία μια μεταβλητή ποσότητα, μπορεί να γίνει άπειρος μικρή, όπως π.χ. η ποσότητα $\frac{1}{v}$, όταν το v διατρέχει το σύνολο των φυσικών αριθμών.

Το "εν ενεργεία άπειρο" αφορά μια σταθερή ποσότητα, η οποία είναι άπειρη, όπως στα παράδειγμα, όταν αναφερόμαστε στο σύνολο $N = \{1, 2, 3, \dots\}$ των φυσικών αριθμών, από τον άξονα του "Μιθράς" των στοιχείων αυτού.

Μαθηματικοί και φιλόσοφοι παλαιών με τις έννοιες του άπειρου και των απειροσυνόλων από τις μέρες των αρχαίων Ελλήνων και στα παράδοξα του Ζήνωνα (450 π.χ.) είναι μια από τις πρώτες ενδείξεις στα τις δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν.

Ο ίδιος ο Αριστοτέλης αρνείται την ύπαρξη του "εν ενεργεία" άπειρου, ενώ κατά την διάρκεια του Μεβέιωνα βρέθηκε ότι η αποδοχή του ενεργού άπειρου οδηγεί σε παράδοξα των Γεωμετρικά. Για παράδειγμα, τα εσωτερικά δυο ομοκέντρων κύκλων, μπορεί

να τείνουν σε μια ένα προς ένα αντιστοιχία, θεωρώντας τα φυσικά σώματα της με μια κοινή ακτίνα της, ενώ φαίνεται ότι η περιφέρεια της μεγαλύτερης ακτίνας περιέχει περισσότερα φυσικά.

Μπορεί σε μια παραδοξότητα απορρίπτοντας από την αποδοχή και εν ενεργεία απείρων, βρέθηκε και ο Γαλιλαίος (1638) παρατηρώντας ότι οι δευτεροί ακέραιοι μπορούν να αντιστοιχιστούν ένα προς ένα με τα τετραγώνια της, ενώ το άθροισμα των τετραγώνων των φυσικών αριθμών είναι ένα συνολικό υποσύνολο των φυσικών άλλων των φυσικών. Για να αποφύγουν τα παραδόξα αυτά, γρήγορα ο Γαλιλαίος, πρέπει να απορρίψει η ιδέα του ολοκληρωμένου απείρωνου.

Ο Γκάους, σε ένα άρθρο του προς τον Σωτήρη το 1831 γράφει: "Διακρίνεται για την χρήση της άπειρης ποσότητας ως προσημασμένη: από ένα μαθηματικό δεν επιτρέπεται να το άπειρο είναι ένα ένας τρόπος του λέγειν κατά τον οποίο μπορεί κανείς να μιλάει για τα όρια στα οποία ορισμένοι λόγοι μπορούν να πληθύνουν στο κατά μέτρον, ενώ άλλοι μπορούν να αυξάνονται απεριόριστα".

Ο Κωβί, επίσης αρνείτο την ύπαρξη εν ενεργεία απείρων φυσικών θεωρώντας ότι η παραδοχή βάσει ότι ένα τέτοιο άθροισμα μπορεί να τείνει σε ένα προς ένα αντιστοιχία με ένα συνολικό υποσύνολο του.

Ο Μολέγανω (1781-1848), ήταν ο πρώτος που έκανε δευτεροβάθμια προς την παραδοχή ότι υπάρχουν προσημασμένα άπειρα φυσικά.

Υποστήριξε γρήγορα ότι το γεγονός ότι ένα άπειρο άθροισμα μπορεί να τείνει σε ένα προς ένα αντιστοιχία με ένα συνολικό υποσύνολο του πρέπει απλώς να είναι αποτέλεσμα ως γεγονός. Ωστόσο το έργο του

Μολέγανω αν και πιθανολογείται ήταν στο άθροισμα του άλλων φιλοσοφικό παρά μαθηματικό.

Μια αληθινή μαθηματική μελέτη των απείρων φυσικών έγινε σε μια ευχυντική εργασία του G. Cantor προς το τέλος του 19ου αιώνα.

Αντί των κλειών, που έφαινε να διαπορεύει με τα αποτελέσματά του όλα βιβλίων τα μαθηματικά τα χρόνια μας, θα επικριθεί να παραβιάζονται παρακάτω.

Τα Μαθηματικά θεωρούν την έννοια του συνόλου ως πρωταρχική, κάτι ανάλογο π.χ. με τις έννοιες του αριθμού, της ειδικής του, επιπέδου και του χώρου στη Γεωμετρία. Ο Κόιντος των περιφορών ως εξής: « Με τη λέξη "σύνολο" εννοήσε μια ορισμένη συλλογή αντικείμενα σε ολόκληρο ^{σύνολο} ορισμένων και διακεκριμένων στοιχείων της διαόδου ή του χωροχρόνου μας ».

Όσο αφορά κι αν είναι αυτός ορισμός, αναφέρει δύο βασικές ιδιότητες:

1. Κάθε σύνολο A έχει στοιχεία ή μέλη. Γράφεται $x \in A \Leftrightarrow$ το αντικείμενο x είναι μέλος του συνόλου A
2. Ένα σύνολο καθορίζεται από τα στοιχεία του, δηλαδή αν A, B είναι δύο σύνολα τότε

$$A = B \Leftrightarrow (\forall x) [x \in A \Leftrightarrow x \in B].$$

Από το τελευταίο λέγεται ιδιότητα της έκτασης.

Δεδομένου ότι υπάρχει ένα (μοναδικό) σύνολο με την (\emptyset) σύνολο που δεν έχει στοιχεία. Το σύνολο αυτό το αναφέρεται κενό σύνολο και το συμβολίζεται με \emptyset .

Αν A, B είναι σύνολα, τότε λέμε ότι το A είναι υποσύνολο του B , όταν κάθε στοιχείο του A , ανήκει και στο B . Συμβολικά $A \subseteq B \Leftrightarrow (\forall x) [x \in A \Rightarrow x \in B]$

Αν το A είναι στικό υποσύνολο του B γράφεται $A \subset B$ και είναι $A \subset B \Leftrightarrow [A \subseteq B \text{ και } A \neq B]$.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι:

$$A = B \Leftrightarrow A \subseteq B \text{ και } B \subseteq A.$$

Αν $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ είναι τα στοιχεία ενός συνόλου γράφεται $A = \{ \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \}$.

Ας είναι $f: X \rightarrow \Psi$ μια συνάρτηση και $A \subseteq X$
 ορίζεται $f[A] = \{ f(x) / x \in A \}$ (η εικόνα του A από την f)
 Αν $B \subseteq \Psi$ τότε ορίζεται:
 $f^{-1}[B] = \{ x \in X / f(x) \in B \}$ (η αντίστροφη εικόνα του B από την f)

Όταν η f είναι ένα προς ένα και επί, τότε ορίζεται μια
 νέα συνάρτηση $f^{-1}: \Psi \rightarrow X$ που λέγεται αντίστροφη
 συνάρτηση της f , από την σχέση: $f^{-1}(y) = x \Leftrightarrow y = f(x)$.

Η σύνθεση δύο συναρτήσεων $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow \Gamma$
 είναι μια νέα συνάρτηση $h: A \rightarrow \Gamma$ που ορίζεται από την
 σχέση $h(x) = g(f(x))$ (συνβολικά γράφεται $h = g \circ f$
 δηλ. $(g \circ f)(x) = g(f(x))$)

Αν $A \subseteq X$ το συμπλήρωμα του A ως προς X είναι το
 σύνολο $X - A$. Συνβολικά $CA = A' = X - A$.

Παραδείγματα τώρα είναι καλοί λόγοι βασικών ιδιοτήτων δια των πράξεων
 των συνόλων που ορίζεται και τις συναρτήσεις:

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C), \quad A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$(A \cup B)' = A' \cap B', \quad (A \cap B)' = A' \cup B'$$

$$f[A \cup B] = f[A] \cup f[B]$$

$$f[A \cap B] \subseteq f[A] \cap f[B]$$

$$f^{-1}[A \cup B] = f^{-1}[A] \cup f^{-1}[B]$$

$$f^{-1}[A \cap B] = f^{-1}[A] \cap f^{-1}[B]$$

$$(h \circ g) \circ f = h \circ (g \circ f)$$

$$\text{Αν } f \text{ μονοαρμορφικός τότε } f[A \cap B] = f[A] \cap f[B]$$

$$\text{ii) } f[A - B] = f[A] - f[B], \quad \text{iii) } f\left[\bigcap_{k=1}^{\infty} A_k\right] \subseteq \bigcap_{k=1}^{\infty} f[A_k]$$

5

Φ1 Στοπ ρε παιδιά. Τα πράγματα παρά έγιναν τεχνικά για να μπορώ να τα παρακολουθήσω.

Φ2 Μην σε στεναχωρεί αυτό. Τώρα ξεκινάει η ουσία του θέματος.

Φ3 Ο Φ2 νομίζει ότι επειδή αυτός ξημερωβραδιάζει με αυτές τις έννοιες, αυτές θα φαίνονται το ίδιο προφανείς και σε όλους τους άλλους. Πάντως όταν έχεις απορίες μη διστάσεις να μας σταματήσεις. Έχεις δίκαιο ότι η τελευταία σελίδα ήταν πολύ πυκνογραμμένη. Ας προχωρήσουμε όμως.

Λέγε πολλές φορές ότι το σύνολο των φυσικών αριθμών, το σύνολο των ρητών αριθμών και το σύνολο των πραγματικών αριθμών είναι απειροσύνολα, δηλαδή περιέχουν απείρου πλυσος στοιχεία. Το φυσιολογικό ερώτημα που τίθεται αμέσως, είναι αν το άπειρο μέγεθος του καθενός από τα παραπάνω σύνολα είναι ίδιο, δηλαδή αν οι ρητοί λχ είναι 66 πλυσος όλοι και οι φυσικοί ή οι πραγματικοί.

Πριν από τη μελέτη του Κόντορ, οι μαθηματικοί συνέριζαν για ένα άπειρο, που συμβολιζόταν με \aleph_0 , κι αυτό το σύμβολο χρησιμοποιούνταν χωρίς διάκριση για να παραδειχτεί των «αριθμό» των στοιχείων κάποιου συνόλου αν κι αυτό που αναφέρεται παραπάνω. Με την ερρεκσία του Κόντορ εκτέθηκε μια εντελώς νέα άποψη και επισημύθηκε μια κλίμακα και μια αριθμητική των απείρων.

Ορισμός: Δνα σύνολα A, B (λέγε ότι) είναι ισοπληθικά ή ισοδύναμα ή ίσα 66 πλυσος αν υπάρχει μια ένα προς ένα και επί αντιστοιχία των στοιχείων τους.

Συμβολικά $A \equiv B \Leftrightarrow (\exists f) [f: A \rightarrow B]$
(χρησιμοποιήτε και το συμβολισμό $A \sim B$).

Ο παραπάνω ορισμός είναι εύλογο στην περίπτωση που τα A, B είναι πεπερασμένα. Έστω λχ. ότι A είναι το σύνολο των μαθητών μιας τάξης και B το σύνολο των κοπέλων της τάξης. Για να αντεκρινάμε τα μέτρα των A και B μπορείτε να βάλωτε τους μαθητές να κωδών ο καθένας 66 μια κοπέλα. Αν δεν περιβάγει κάποια κοπέλα και όλοι οι μαθητές είναι κωδωμένοι τότε $A \sim B$. Αν περιβάγαν μαθητές, αυτό θα σηκείνει ότι το πλυσος των μαθητών είναι μεγαλύτερο από το πλυσος των κοπέλων $A \geq B$, ενώ αν περιβάγαν κοπέλες αυτό θα σηκείνει ότι $A \leq B$.

Η γνήσια του Καντέρ βρίσκεται στο θεώρημα ότι αντισφύκει την συνάρτηση της αρχής της αφηρηματοποίησης ανεξαρτησίας και στο κριτήριο με το οποίο την αξιολογεί μέχρι τις ακραίες συνέπειές της αποδεχόμενες την ισχύ της ακόμη και στην περίπτωση των απειροστικών.

ορισμός 2 Σε κάθε σύνολο A αντιστοιχεί ένα σύνολο $|A|$ που το λέμε **πληθάριθμο** του A , έτσι ώστε δύο σύνολα να έχουν τον αντίστοιχο τους το ίδιο σύνολο ακριβώς όταν είναι ισοδύναμα.
 Δηλ. $|A| = |B| \Leftrightarrow A \cong B \Leftrightarrow A \sim B$

παραδείγματα: 1. Έστω $A = \{2, 4, 6, \dots\} \subset \mathbb{N}$
 τότε η συνάρτηση $\mathbb{N} \ni v \mapsto 2v \in A$ είναι ένα προς ένα και επί, οπότε $|A| = |\mathbb{N}|$ ενώ $A \subsetneq \mathbb{N}$

2. Αν $T = \{1, 4, 9, \dots\} \subset \mathbb{N}$ η συνάρτηση $\mathbb{N} \rightarrow T$
 με $f(v) = v^2$ είναι 1-1 και επί, οπότε $|T| = |\mathbb{N}|$

3. $(0, 1) \cong (0, 2)$ πράττει η συνάρτηση $\phi: (0, 1) \rightarrow (0, 2)$
 με $\phi(x) = 2x$ είναι 1-1 και επί.

4. Όλα τα ευθύγραφα τμήματα περιέχουν το ίδιο "πλήθος" σημείων. Πράττει α) είναι AB, AG δύο ευθ. τμήματα, τοπο-
 θέτημένα όπως στο διπλανό σχήμα.
 Η συνάρτηση $\phi: AG \rightarrow AB$ όπου $\phi(x)$ σημείο του AB ώστε $x\phi(x) \parallel BG$ είναι προφανώς 1-1 και επί.



Παρατήρηση 1. Κοττά του Καντέρ πληθάριθμος είναι σε απόλυτη

από ένα σύνολο αν αφαιρέσουμε την φάση των στοιχείων του και τη διάταξη τους. Για να δείξει καλύτερα αυτή την ιδιότητα αφαιρέσει συνήθως τον πληθυσμό ή \bar{A} . Έτσι γίνεται η ταύτιση των συνολικών που ακολουθείται επίσης είναι $\bar{A} \equiv |A|$.

2. Το κανό χαρακτηριστικό των πεπερασμένων (αριθμητικών) συνόλων είναι το πλήθος των στοιχείων τους. Στην περίπτωση αυτή ο πληθυσμός του συνόλου είναι ένας φυσικός αριθμός που δείχνει το πλήθος των στοιχείων του.

3. Συχνά τον πληθυσμό ενός συνόλου τον υπολογίζουμε και δύναμη ή ισχύ του συνόλου.

ορισμός: Το σύνολο A είναι μικρότερο-ίσο του B (ως προς το πλήθος) αν είναι ισοπληθικό με κάποιο υποσύνολο του B .
 Γράφουμε $A \leq B \Leftrightarrow (\exists \Gamma) [\Gamma \subseteq B \text{ και } A \equiv \Gamma]$
 ή $|A| \leq |B| \Leftrightarrow (\exists \Gamma) [\Gamma \subseteq B \text{ και } |A| = |\Gamma|]$

• Πρόταση: $|A| \leq |B| \Leftrightarrow (\exists f) [f: A \rightarrow B]$
 απόδειξη

Αν $|A| = |\Gamma|$ όταν $\Gamma \subseteq B$ και η $f: A \rightarrow \Gamma$ φανερώθηκε αυτή την ισοπληθία τότε η f είναι ένας μονοαριθμικός από το A στο B . Αντιθέτως αν υπάρχει $f: A \rightarrow B$ τότε $A \equiv f[A] \subseteq B$ δηλαδή $|A| \leq |B|$.

Είναι εύκολο να δείξετε ότι:

$$A \leq A$$

$$A \leq B \text{ και } B \leq \Gamma \Rightarrow A \leq \Gamma$$

Δηλαδή η σχέση \leq είναι σχέση διάταξης. (βλ. 92 βελ.)

ορισμός: Ένα σύνολο λέγεται πεπερασμένο, αν υπάρχει φυσικός αριθμός n , ώστε

$$A \cong \{i / i < n\} = \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$$

Διαφορετικά το A λέγεται άπειρο.

Παρατήρηση: Το κενό σύνολο \emptyset είναι πεπερασμένο, αφού $\emptyset \cong \{i / i < 0\}$.

Το σύνολο A λέγεται αριθμήσιμο (ή απαριθμώσιμo) αν είναι πεπερασμένο ή ισοπληθικό με το σύνολο των φυσικών αριθμών \mathbb{N} . Αλλιώς το A λέγεται υπεραριθμήσιμο (ή ανααριθμώσιμo ή μη αριθμήσιμο).

Πρόταση: Ένα σύνολο A είναι αριθμήσιμο τότε και μόνο τότε όταν $A = \emptyset$ ή το A δέχεται απαρίθμηση, δηλαδή υπάρχει επιμορφισμός $\pi: \mathbb{N} \rightarrow A$, ώστε $A = \{\pi(0), \pi(1), \pi(2), \dots\}$.

απόδειξη

Έστω ότι το A είναι άπειρο αριθμήσιμο. Τότε εξ' ορισμού υπάρχει αντιστοιχία $\pi: \mathbb{N} \rightarrow A$. Αν το A είναι πεπερασμένο ή μη κενό, τότε υπάρχει αντιστοιχία $\xi: \{i / i < n\} \rightarrow A$ για κάποιο $n \in \mathbb{N}^*$ ορίζουμε την απαρίθμηση π , ως εξής

$$\pi(i) = \begin{cases} \xi(i), & \text{αν } i < n \\ \xi(0), & \text{αν } i \geq n \end{cases}$$

Αντίστροφα, έστω A ή μη πεπερασμένο και $\pi: \mathbb{N} \rightarrow A$ απαρίθμηση του A . Πρέπει να κατασκευάσουμε μια απαρίθμηση $\xi: \mathbb{N} \rightarrow A$ δίχως επαναλήψεις, ώστε η ξ είναι αντιστοιχία 1-1 και επί. Η λογική της κατασκευής αυτής είναι απλώς να διασφαλιστεί τις επαναλήψεις από την απαρίθμηση π .

Ποιο βασικότερο ορίζουμε την ξ αναδρομικά ως εξής:

Επειδή το A δεν είναι πεπερασμένο, για κάθε ακολουθία a_0, a_1, \dots, a_n διακενών του A , υπάρχει κάποιο m έτσι ώστε $\pi(m) \notin \{a_0, a_1, \dots, a_n\}$. Θέτουμε:

$$f(0) = \pi(0),$$

$$m_n = \text{το ελάχιστο } m > n \text{ ώστε } \pi(m) \notin \{f(0), \dots, f(n)\},$$

$$f(n+1) = \pi(m_n)$$

Η f είναι 1-1 και αρκεί να δείξουμε ότι είναι και επί, δηλαδή κάθε $x \in A$ είναι τιμή της.

Αν $x = \pi(0)$ τότε εξ' ορισμού $x = f(0)$.

Έστω $x = \pi(m+1)$. Αν $x \in \{f(0), \dots, f(n)\}$ τότε $x = f(i)$ για κάποιο $i \leq n$ και αν $x \notin \{f(0), \dots, f(n)\}$ τότε εξ' ορισμού $m_n = m+1$ και $f(n+1) = \pi(m_n) = x$.

- **Πρόταση:** Κάθε υποάνολο αριθμητικού σώτου είναι αριθμητικό. απόδειξη

Έστω A σύνολο αριθμητικό και $\Gamma \subset A$.

Τότε υπάρχει $\phi: A \rightarrow \mathbb{N}$, 1-1 και επί.

ορίζουμε έναν επιμορφισμό

$\pi: \mathbb{N} \rightarrow \Gamma$ ως εξής:

για κάθε $v \in \mathbb{N}$

$$\pi(v) = \phi^{-1}(v) \text{ όταν } v \in \phi[\Gamma]$$

$$\pi(v) = \gamma = \text{κάποιο σταθερό στοιχείο σε } \Gamma, \text{ όταν } v \notin \phi[\Gamma]$$



- **Άσκηση:** Αν το A είναι αριθμητικό και υπάρχει μονομορφισμός $f: B \rightarrow A$, τότε το B είναι επίσης αριθμητικό.

- **Άσκηση:** Αν το A είναι αριθμητικό και υπάρχει επιμορφισμός $f: A \rightarrow B$ τότε και το B είναι αριθμητικό.

Θεώρημα: (Πρώτη Διακρίσιμος μέθοδος του Cantor)

Για κάθε ακολουθία A_0, A_1, A_2, \dots αριθμητικών συνόλων
 η ένωση $A = \bigcup_{n=0}^{\infty} A_n = A_0 \cup A_1 \cup \dots$
 είναι επίσης αριθμητικό σύνολο.
 απόδειξη

Αφού τα A_n είναι αριθμητικά σύνολα με προσαίτημα
 πρόβλημα θα είναι $A_n = \emptyset$ ή θα υπάρχει επιλεκτικός
 $\pi^n: \mathbb{N} \rightarrow A_n$. Αν υποθέσουμε ότι $A_n \neq \emptyset \forall n \in \mathbb{N}$
 ($A_n, A_k = \emptyset$ για κάποιο k τότε αλλά το παραλείψουμε από την
 ακολουθία, αφού η ένωση τα με τα άλλα σύνολα δεν μεταβάλλει
 το σύνολο A).

Θέτουμε $\pi^n(i) = \alpha_i^n$ οπότε για κάθε n , έχουμε:

$$A_n = \{ \alpha_0^n, \alpha_1^n, \alpha_2^n, \dots \}$$

κατασκευάζουμε τον παρακάτω πίνακα

$$\begin{array}{cccc} A_0: & \alpha_0^0 & \alpha_1^0 & \alpha_2^0 & \alpha_3^0 & \dots \\ A_1: & \alpha_0^1 & \alpha_1^1 & \alpha_2^1 & \alpha_3^1 & \dots \\ A_2: & \alpha_0^2 & \alpha_1^2 & \alpha_2^2 & \alpha_3^2 & \dots \\ \vdots & & & & & \\ \vdots & & & & & \end{array}$$

Μπορούμε να ορίσουμε έναν αριθμητικό του A , ακολου-
 θώντας τα βήμα στο παραπάνω διάγραμμα:

$$\text{Είναι: } A = \{ \alpha_0^0, \alpha_0^1, \alpha_1^0, \alpha_0^2, \alpha_1^1, \alpha_2^0, \dots \}$$

ορίσαμε συνολικά για αριθμητικό του A οπότε το
 A θα είναι αριθμητικό σύνολο.

Πρόταση 1. Το σύνολο των ακέραιων αριθμών \mathbb{Z} , είναι αριθμητικό.

απόδειξη

$$\mathbb{Z} = \{ \dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots \}$$

$\mathbb{Z} = \mathbb{N} \cup \{ -1, -2, -3, \dots \}$. Το σύνολο των αρνητικών ακεραίων είναι αριθμητικό μέσω της αντιστοιχίας $x \mapsto -(x+1)$.

Πρόταση 2: Το σύνολο \mathbb{Q} των ρηζών αριθμών είναι αριθμητικό

απόδειξη

Το σύνολο \mathbb{Q}^+ των μη αρνητικών ρηζών, είναι αριθμητικό διότι $\mathbb{Q}^+ = \bigcup_{n=1}^{\infty} \left\{ \frac{m}{n} \mid m \in \mathbb{N} \right\}$

και κάθε $\left\{ \frac{m}{n} \mid m \in \mathbb{N} \right\}$ είναι αριθμητικό μέσω της αντιστοιχίας $(m \mapsto \frac{m}{n})$. Ότι και το σύνολο \mathbb{Q}^- των αρνητικών ρηζών είναι αριθμητικό, οπότε και η ένωση αυτών θα είναι αριθμητικό, δηλαδή το \mathbb{Q} είναι αριθμητικό.

- Το αποτέλεσμα της προτάσεως 2. ακόμη και καλύτερα, θεωρείται κάπως παράδοξο από τους πρώτους της των αναλυτών, δεδομένου ότι το \mathbb{Q} είναι πυκνό σύνολο, δηλαδή μεταξύ δύο ρηζών περιέχονται άπειροι άλλοι ρηζοί, και παρόλα αυτά $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Q}$.

Το επόμενο βήμα του Cantor ήταν η απόδειξη ότι υπάρχουν και αναπαρίθμητα σύνολα, δηλαδή σύνολα με "πληθυσμό" μεγαλύτερο από αυτόν των φυσικών αριθμών.

Θεώρημα: Το σύνολο των ακολουθιών πραγματικών αριθμών είναι μη αριθμήσιμο.
απόδειξη

(Το δεύτερο διαβίβιο επίχειρημα του Cantor).

Έγω ότι το σύνολο των ακολουθιών είναι αριθμήσιμο.

Τότε θα υπάρχει αναπαρίθμησή τους, έστω η εξής:

$$\alpha_n^1, \alpha_n^2, \alpha_n^3, \dots$$

Επομένως είναι:

$$\begin{array}{l} \alpha^1 : \alpha_1^1 \quad \alpha_2^1 \quad \alpha_3^1 \quad \dots \\ \alpha^2 : \alpha_1^2 \quad \alpha_2^2 \quad \alpha_3^2 \quad \dots \\ \alpha^3 : \alpha_1^3 \quad \alpha_2^3 \quad \alpha_3^3 \quad \dots \end{array}$$

Ορίζουμε την ακολουθία $B_m = \alpha_m^m + 1$
Πρέπει να υπάρχει $k \in \mathbb{N}$, ώστε $B_m = \alpha_m^k$

Δηλαδή:

$$\alpha_m^k = \alpha_m^m + 1. \quad \text{Ειδικότερα θέτοντας } m=k$$

έχουμε: $\alpha_k^k = \alpha_k^k + 1 \Leftrightarrow 0 = 1$ άτοπο.

Άρα το σύνολο των ακολουθιών δεν είναι αριθμήσιμο.

Το επόμενο θεώρημα, ήταν το πρώτο αποτέλεσμα για την ενδοκική αποδοχή της θεωρίας του Cantor από την μαθηματική κοινότητα. Συσχετιμένα ο Cantor ήθελε την πληθυσμιακή του γνώση \mathbb{R} των πραγματικών αριθμών, απέδειξε ότι υπάρχουν υπερβατικοί αριθμοί, και μάλιστα υπεραριθμητικό "πλήθος".

Απόδειξη για την ύπαρξη υπερβατικών αριθμών είχε δώσει νωρίτερα ο Liouville. Η απόδειξη του όμως ήταν δύσκολη και αναφερόταν σε κάποιες ειδικές μορφές αριθμών. Ο Cantor έδειξε κάτι πολύ πιο ισχυρό (σε "σχεδόν όλοι" οι πραγματικοί είναι υπερβατικοί) χρησιμοποιώντας μόνο την ιδιότητα της πληθυσμιακής των πραγματικών αριθμών.

Θα δώσουμε παρακάτω δύο αποδείξεις για το μ αριθμητικό του γνώση \mathbb{R} των πραγματικών αριθμών.

Θεώρημα: Το διάστημα $(0, 1)$ όλων των πραγματικών που περιέχονται μεταξύ του 0 και του 1, δεν είναι αριθμητικό.
απόδειξη 1^η

Προφανώς $\left\{ \frac{1}{n+1} \mid n \in \mathbb{N} \right\} \subset (0, 1)$ για

$$\left| \left\{ \frac{1}{n+1} \mid n \in \mathbb{N} \right\} \right| \leq |(0, 1)|. \text{ Θα δείξουμε ότι}$$

δεν μπορεί να υφίσταται ισοτιμία των παραπάνω συνόλων.

Εφόσον το $\left\{ \frac{1}{n+1} \mid n \in \mathbb{N} \right\}$ είναι αριθμητικό, ας δείξουμε ότι το $(0, 1)$ είναι υπεραριθμητικό.

Έστω (αποχώνια ως άξονα) ότι το $(0, 1)$ είναι αριθμητικό, και x_1, x_2, \dots είναι μια αριθμητική σειρά. Δηλαδή

$$(0, 1) = \{ x_1, x_2, x_3, \dots \}$$

Κάθε αριθμός $x \in (0, 1)$ έχει ένα μοναδικό δεκαδικό ανάπτυγμα, εκτός τους αριθμούς της μορφής $\frac{k}{10^m}$ που είναι

Δύο δεκαδικά αναπείσματα, ένα με άπειρα μηδενικά, και ένα με άπειρα εννιάρα. (π.χ. $\frac{4}{10^2} = 0,0400\dots$ ή $\frac{4}{10^2} = 0,03999\dots$)
 Αν επιθυμούσαμε να ^{χωρίς} χρησιμοποιήσουμε αναπείσματα με άπειρα 9 τότε σε κάθε αριθμό αντιστοιχεί ^{από} μονοσήμαντα ένα δεκαδικό αναπείσμα. Εξ ου προκύπτει να δράγουμε:

$$x_1 = 0, x_1^1 x_1^2 x_1^3 \dots$$

$$x_2 = 0, x_2^1 x_2^2 x_2^3 \dots$$

$$x_3 = 0, x_3^1 x_3^2 x_3^3 \dots$$

\vdots

όπου $x_j^i \in \{0, 1, 2, \dots, 9\} \quad \forall i, j \in \mathbb{N}^*$

Κατασκευάζουμε τώρα τον αριθμό $B \in (0, 1)$ ως εξής

$$\text{Αν } B = 0, B_1 B_2 B_3 \dots \quad \text{τότε}$$

$$B_m = \begin{cases} 4 & \text{αν } x_m^m \neq 4 \\ 5 & \text{αν } x_m^m = 4 \end{cases}$$

Αφού $B \in (0, 1)$ θα υπάρχει $k \in \mathbb{N}$ ώστε:

$$B = x_k \quad \text{Αρα} \quad B_k = x_k^k \quad \text{δηλαδή}$$

$$4 = x_k^k \quad \text{αν } x_k^k \neq 4 \quad \text{ή} \quad 5 = x_k^k \quad \text{αν } x_k^k = 4 \quad \text{άτοπο.}$$

Καταλήγουμε σε άτοπο με την υπόθεση ότι το $(0, 1)$ είναι αριθμητικό, άρα το $(0, 1)$ δεν είναι αριθμητικό.

Πόρισμα: Το σύνολο \mathbb{R} των πραγματικών δεν είναι αριθμητικό.

απόδειξη

Η συνάρτηση $f: (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(x) = \frac{1-2x}{x(1-x)}$ είναι 1-1 και επί. Αρα $|(0, 1)| = |\mathbb{R}|$ δηλαδή το $(0, 1)$

Φ1έχει το ίδιο πλήθος στοιχείων με το σύνολο \mathbb{R} των πραγματικών αριθμών!!! Αρχίζω να συνηθίζω πια τα παράδοξα αποτελέσματα.

Φ3 Πρόσεξε βέβαια ότι παράδοξο δεν σημαίνει ότι είναι αντιφατικό , δηλαδή παράλογο, αποτέλεσμα. Απλά είναι κάτι που έρχεται σε σύγκρουση με τις διαισθήσεις μας.

Φ1 Οι δυο τελευταίες αποδείξεις μου έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση! Έχουν κάτι το απλό ,και ταυτόχρονα έξυπνο στο στήσιμο. Κάτι το οποίο δεν περιέχουν οι περισσότερες από τις άλλες αποδείξεις που είδαμε, όπου τα αποτελέσματά τους ήταν λίγο πολύ αναμενόμενα , όταν κάποιος εξοικειωθεί κάπως με την λογική του ορισμού της ισοπληθικότητας.

Φ2 Έχεις απόλυτο δίκαιο. Να λοιπόν που και τα μαθηματικά θεωρήματα έχουν ένα είδος αισθητικής. Η απλότητα , η λιτότητα καλύτερα να την πούμε, η εξυπνάδα και η συνεκτικότητα με την οποία δένουν μεταξύ τους οι διάφορες έννοιες, είναι από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των όμορφων θεωρημάτων.

Φ3 Υπάρχει βέβαια εκτός το αισθητικό μέρος ,και κάτι ποιο ουσιαστικό που κάνει σπουδαίο ένα μαθηματικό αποτέλεσμα. Εισάγει μια μέθοδο διαπραγμάτευσης ενός είδους ερωτημάτων.

Φ2 Σωστά! Στην περίπτωσή μας εισάγει την λεγόμενη «διαγώνιο μέθοδο». Διαγώνιο μέθοδο χρησιμοποίησε και ο Γκέντελ αργότερα στο δικό του θεώρημα.

Φ1 Αν και βλέποντας τις προηγούμενες αποδείξεις αντιλαμβάνομαι περίπου πως λειτουργεί και γιατί λέγεται έτσι αυτή η μέθοδος, θα ήθελα να σταθούμε λίγο περισσότερο σ' αυτήν.

Φ3 Θα σου παρουσιάσω άλλο ένα αγαπημένο μου παράδειγμα, που το οφείλουμε και πάλι στον Κάντορ. Θα δείξουμε ότι το σύνολο όλων των συνόλων με στοιχεία θετικού ακέραιου (φυσικούς αριθμούς) δεν είναι αριθμήσιμο.
Πρόσεξε λοιπόν. Κατ' αρχήν τι σημαίνει να είναι ένα σύνολο αριθμήσιμο;

Φ1 Να μπορούμε να το αντιστοιχίσουμε με τους φυσικούς αριθμούς, μέσω μιας ένα προς ένα και επί συνάρτησης.

Φ3 Ωραία! Αυτή η αντιστοιχία πρακτικά σημαίνει ότι μπορούμε να δώσουμε τα στοιχεία του συνόλου σαν μια ακολουθία αντικειμένων, δηλαδή σαν να τα βάζουμε σε μια λίστα με κάποια σειρά, πρώτο, δεύτερο τρίτο, κ.ο.κ. Ας πούμε ότι αυτή η λίστα Δ είναι η $\Sigma_1, \Sigma_2, \Sigma_3, \Sigma_4, \dots$
Κατανοητό;

Φ1 Ναι.

Φ3 Ορίζουμε τώρα ένα νέο σύνολο Δ από θετικούς ακεραίους , ως εξής:
Για κάθε θετικό ακέραιο n , n ανήκει στο Δ αν και μόνο αν n δεν ανήκει στο Σ_n .

Φ1 ;;;;

Φ3 Για να δούμε δηλαδή αν ο αριθμός n ανήκει στο Δ , ελέγχουμε αν ο n ανήκει στο Σ_n . Αν ανήκει δεν βάζουμε τον n στο Δ , αν όμως το n δεν ανήκει στο Σ_n τότε προσθέτουμε το n στο σύνολο Δ . Για παράδειγμα, αν τύχει να είναι Σ_3 το σύνολο των άρτιων αριθμών, τότε το 3 θα ανήκει στο Δ , αφού δεν είναι άρτιος και άρα δεν ανήκει στο Σ_3 . (Είναι φανερό βέβαια πως το Δ καθορίζεται από την λίστα Λ . Διαφορετικές λίστες γενικά θα δίνουν και διαφορετικά σύνολα Δ .)

Φ1 Έτσι αν Σ_7 είναι τα πολλαπλάσια του 5 τότε το 7 θα ανήκει στο Δ , ενώ το 15 δεν θα ανήκει.

Φ2 Τέλεια. Νομίζω πως πρέπει να εγκαταλείψεις την φιλολογία και να ασχοληθείς με τα μαθηματικά.

Φ3 Η μέθοδος λέγεται διαγώνια γιατί συσχετίζουμε το n -στο αριθμό με το n -στο στοιχείο της λίστας. Για να γίνει πιο σαφές αυτό, θεώρησε ότι κάθε αριθμός μ συσχετίζεται με το σύνολο Σ_n ανάλογα με το αν το μ ανήκει ή δεν ανήκει στο σύνολο Σ_n . Τότε όλα τα δυνατά ζεύγη συσχετισμών μπορούν να αναπαρασταθούν με μια ορθογώνια διευθέτηση όπως αυτή που θα σχεδιάσω

	1	2	3	4
$\Sigma 1$	1, $\Sigma 1$	2, $\Sigma 1$	3, $\Sigma 1$	4, $\Sigma 1$
$\Sigma 2$	1, $\Sigma 2$	2, $\Sigma 2$	3, $\Sigma 3$	4, $\Sigma 4$
$\Sigma 3$	1, $\Sigma 3$	2, $\Sigma 3$	3, $\Sigma 3$	4, $\Sigma 3$
$\Sigma 4$	1, $\Sigma 4$	2, $\Sigma 4$	3, $\Sigma 4$	4, $\Sigma 4$
.	
.	
.	

Για τον ορισμό του Δ όπως βλέπεις επιλέξαμε μόνο τις συσχετίσεις (n, Σ_n) που βρίσκονται πάνω στην διαγώνιο του παραπάνω πίνακα.

Φ1 Πιστεύω πως το έχω κατανοήσει. Μπορείς να συνεχίσεις.

Φ3 Το σύνολο Δ που ορίσαμε, είναι κι αυτό ένα σύνολο που αποτελείται από θετικούς ακέραιους. Αφού όμως θεωρήσαμε εξ' αρχής ότι όλα τα σύνολα με στοιχεία θετικούς ακέραιους τα ταξινομήσαμε στην λίστα Λ , το Δ θα πρέπει απαραίτητως να βρίσκεται κι αυτό μέσα στην λίστα, δηλαδή πρέπει να είναι κάποιο από τα $\Sigma_1, \Sigma_2, \Sigma_3, \dots$

Φ1 Σωστά. Αφού όλα τα περιλαμβάνει η λίστα, θα περιέχει και το σύνολο Δ .

Φ3 Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει κάποιος αριθμός k , έτσι ώστε $\Delta = \Sigma_k$.

Φ1 Σίγουρα.

Φ3 Και τώρα σε ρωτάω. Ο αριθμός k ανήκει ή δεν ανήκει στο σύνολο Δ . Γιατί φυσικά ένα μόνο απ' τα δυο μπορεί να συμβαίνει. Ή θα είναι στοιχείο του Δ , ή δεν θα είναι στοιχείο του Δ , και τρίτη εκδοχή δεν υπάρχει.

Φ1 Ε βέβαια. Όπως έλεγε και ο Αριστοτέλης, από δυο αντιφατικές μεταξύ τους προτάσεις μόνο η μια μπορεί να είναι αληθής. Αυτή είναι η « αρχή του αποκλεισμού του τρίτου».

Φ3 Απάντησε όμως σε παρακαλώ σ' αυτό που σε ρώτησα, και μην υπεκφεύγεις.

Φ1 Εντάξει. Για να δούμε. Χμ! Αν το k ανήκει στο Δ τότε δεν θα ανήκει στο Σ_k . Όμως $\Delta = \Sigma_k$, άτοπο. Άρα το βρήκα! Το k δεν ανήκει στο Δ .

Φ2 Αν όμως το k δεν ανήκει στο Δ , τότε θα ανήκει στο Σ_k . Τότε και πάλι αφού $\Delta = \Sigma_k$, καταλήγουμε σε άτοπο!

Φ1 Σατανικό! Τελικά καταλήγουμε σε αδιέξοδο όποιο δρόμο και να πάρουμε.

Φ3 Επομένως, σύμφωνα με την μέθοδο απαγωγή σε άτοπο, η αρχική μας υπόθεση, ότι το σύνολο όλων των συνόλων από θετικούς ακεραίους, είναι αριθμήσιμο, πρέπει να απορριφθεί. Όπερ έδει δείξει.

Φ1 Φανταστικό! Ομολογώ πως με μάγεψε αυτή η απόδειξη. Αρχίζω να καταλαβαίνω γιατί οι μαθηματικοί παθιάζουν με τέτοιου είδους καταστάσεις.

Φ3 Να συνεχίσουμε λίγο ακόμη την ανάγνωση των σημειώσεών μου;

Φ2 Το συζητάς κιόλας. Δεν βλέπεις πώς μερακλώθηκε ο Φ1;

Μέχρι τώρα έχουμε αποδείξει την ύπαρξη δυο τάξεων απείρας, αυτών των κλάσων \mathbb{N} των φυσικών (συμβ. \aleph_0) και αυτών των κλάσων \mathbb{R} των πραγματικών αριθμών (συμβ. \mathfrak{c}). Σύμφωνα με το παρακάτω θεώρημα, υπάρχουν και πολλές άλλες τάξεις απείρας.

Ορισμός: Έστω A ένα κλάσο. Ανακλάσο του A (συμβ. $\mathcal{P}(A)$) ονομάζεται το κλάσο όλων των υποκλάσων του A . Δηλαδή

$$\mathcal{P}(A) = \{X / X \subset A\}$$

Θεώρημα (Κάντορ). Για κάθε κλάσο A ισχύει
 $|A| < |\mathcal{P}(A)|$ [δηλαδή $|A| \leq |\mathcal{P}(A)|$ και $|A| \neq |\mathcal{P}(A)|$]
 απόδειξη

Ισχύει $|A| \leq |\mathcal{P}(A)|$ διότι η κωδικοποίηση $(x \mapsto \{x\})$ είναι 1-1 του A στο $\mathcal{P}(A)$. Έτσι $A \sim \mathcal{S}(A) \subset \mathcal{P}(A)$.
 Έστω ότι υπάρχει αντιστοίχια $\pi: A \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(A)$ 1-1 και επί.
 [Δηλαδή έστω ότι $|A| = |\mathcal{P}(A)|$]

Ορίζουμε το κλάσο

$$B = \{x \in A / x \notin \pi(x)\}$$

Τότε $B \subset A$ και αφού η π είναι επί, θα υπάρχει $\delta \in A$ ώστε $B = \pi(\delta)$.

Τώρα είτε $\delta \in B$ είτε $\delta \notin B$.

Αν $\delta \in B$ τότε $\delta \notin \pi(\delta) = B$ άτοπο.

Αν $\delta \notin B$ τότε $\delta \in \pi(\delta) = B$ άτοπο. Επομένως η υπόθεση ότι $A \sim \mathcal{P}(A)$ δεν μπορεί να είναι ορθή, το οποίο σημαίνει ότι $|A| < |\mathcal{P}(A)|$.

Παρατήρηση: Ισχύει ότι:

$$|\mathbb{N}| < |\mathcal{P}(\mathbb{N})| < |\mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathbb{N}))| < \dots$$

21.

Φ1 Το πανηγύρι της διαγωνιοποίησης. Ο Κάντορ συνεχίζει στον ίδιο ιδίόρρυθμο σκοπό.

Φ3 Και μας αποκαλύπτει ότι τα άπειρα δεν έχουν τελειωμό. Το μικρότερο άπειρο είναι αυτό των φυσικών αριθμών, το συμβολίζουμε με \aleph_0 (διάβαζε άλεφ μηδέν), το άπειρο των

πραγματικών αριθμών είναι μεγαλύτερο από το N_0 , το συμβολίζουμε με c , και συχνά το αποκαλούμε, «η δύναμη του συνεχούς». Μπορεί να αποδειχτεί ότι $c=|P(N)|$. Δεν είναι γνωστό αν υπάρχει πληθάριθμος ανάμεσα στο N_0 και στο c . Κάποιοι δέχονται ότι δεν υπάρχει άλλος πληθάριθμος ανάμεσα στο N_0 και στο c . Αυτή η παραδοχή λέγεται «υπόθεση του συνεχούς», και οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο αμέσως επόμενος του N_0 είναι ο πληθάριθμος του συνεχούς.

Φ2 Ο Γκέντελ, το 1940, έδειξε ότι η «η υπόθεση του συνεχούς» είναι συμβιβαστή με τα αξιώματα της θεωρίας συνόλων. Το 1963 ο Cohen έδειξε ότι και η άρνηση της υπόθεσης του συνεχούς είναι συμβιβαστή με τα αξιώματα της συνολοθεωρίας.

Φ1 Τι εννοείς όταν λες είναι «συμβιβαστή»;

Φ2 Αν δεχτείς ότι ισχύει η πρόταση αυτή, δεν θα καταλήξεις σε κανένα αντιφατικό αποτέλεσμα μέσα στην θεωρία συνόλων.

Φ1 Και πως γίνεται ρε παιδιά, να είναι και η ίδια η υπόθεση του συνεχούς και η άρνησή της, συμβιβαστές με την θεωρία συνόλων; Δεν είναι παράλογο αυτό;

Φ2 Θα ήταν παράλογο, αν κάποιος δεχόταν την ισχύ τους ταυτόχρονα. Αυτό που εννοούμε είναι ότι κάποιος είναι ελεύθερος να διαλέξει, αν βέβαια το θέλει, κάποια απ' αυτές που ενδεχομένως είναι πλησιέστερα στις διαισθήσεις του, και να αναπτύξει την θεωρία μαζί με τα υπόλοιπα αξιώματα.

Το ηθικό δίδαγμα είναι ότι η υπόθεση του συνεχούς, δεν μπορεί να αποδειχτεί ή να απορριφθεί στα πλαίσια της θεωρίας συνόλων.

Φ3 Έτσι έχουμε άλλο ένα παράδειγμα μη πλήρους θεωρίας, στο οποίο ο Γκέντελ έβαλε και πάλι το χεράκι του.

Φ2 Εδώ πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Η υπόθεση του συνεχούς, δεν είναι σαν την πρόταση του Γκέντελ που αφορά την μη πληρότητα της αριθμητικής. Η πρόταση του Γκέντελ γνωρίζουμε ότι είναι μια αληθής πρόταση που όμως είναι μη απαντήσιμη στα πλαίσια του αξιωματικού συστήματος του Πεανό για την αριθμητική, ενώ η υπόθεση του συνεχούς, είναι μεν μη απαντήσιμη στα πλαίσια της κατά Zermelo – Fraenkel αξιωματικής θεμελίωσης της θεωρίας συνόλων, όμως, δεν γνωρίζουμε αν είναι αληθής ή ψευδής.

Φ1 Με όλα αυτά τα θεωρήματα διαγωνιοποίησης, μου ήρθε στο μυαλό, δεν ξέρω γιατί, ένας συσχετισμός. Στο πανεπιστήμιο θυμάμαι σε κάποιο μάθημα λογικής, είχαμε συναντήσει το παράδοξο του Επιμενίδη. Ο Επιμενίδης ήταν Κρητικός και έλεγε: «όλοι οι Κρήτες είναι ψεύτες». Είναι αλήθεια, ή ψέμα αυτό που έλεγε; Αν λέει αλήθεια, τότε αφού κι ο ίδιος είναι Κρητικός, θα λέει ψέματα, παράλογο. Αν λέει ψέματα, τότε οι Κρήτες δεν είναι ψεύτες, άρα λένε αλήθεια, και πάλι άτοπο!

Φ3 Όχι, αν λέει ψέματα, η άρνηση της πρότασης «όλοι οι Κρήτες είναι Ψεύτες», δεν είναι η πρόταση ότι «όλοι οι Κρητικοί λένε αλήθεια», αλλά η πρόταση «υπάρχει τουλάχιστον ένας Κρητικός, που λέει αλήθεια». Και επειδή δεν γνωρίζουμε γενικά αν αυτός ο Κρητικός είναι ο Επιμενίδης, δεν μπορούμε να πούμε ότι στην δεύτερη περίπτωση έχουμε αντίφαση. Το παράδοξο στην μορφή αυτή που μας ανέφερες, λέμε ότι είναι μια ημιαντινομία. Μισό παράδοξο αν θέλεις.

Φ2 Με μια μικρή παραλλαγή μπορούμε να το μετατρέψουμε σε πλήρες παράδοξο, το λεγόμενο παράδοξο του ψεύτη. Αν πω «λέω ψέματα» είναι αλήθεια η ψεύδος αυτό; Τώρα, αν

λέω αλήθεια τότε λέω ψέματα, και αν λέω ψέματα, τότε είναι ψέμα ότι λέω ψέματα, άρα λέω αλήθεια, κι έτσι καταλήγω σε αντίφαση όποια απάντηση και να επιχειρήσω να δώσω. Πάντως η διαίσθησή σου στην περίπτωση σε έχει δικαιώσει.

Όντως το παράδοξο αυτό, που ανήκει στην κατηγορία των λεγόμενων αυτοαναφορικών παραδόξων, έχει ομοιότητες στην κατασκευή του με τις διαγώνιες κατασκευές του Κάντορ.

Φ3 Τα αυτοαναφορικά παράδοξα εμφανίζονται κατά κάποιο τρόπο, όταν προτάσεις μιλούν για τον εαυτό τους. Στις διαγώνιες κατασκευές απ' την άλλη συσχετίζουμε τον n -στο αριθμό με το n -στο στοιχείο μιας λίστας, δηλαδή σχετίζουμε τον αριθμό n , με κάτι που έχει επίσης μια ιδιαίτερη σχέση με τον n .

Εν τω μεταξύ χτύπησε το κινητό τηλέφωνο του Φ1.

.....Ναι;.....έλα αγάπη μου.....τι ώρα; (μας κοιτάει με απορία)

Μόλις τότε συνηδειτοποιήσαμε όλοι, ότι η συζήτηση μας είχε συνεπάρει τόσο, που δεν καταλάβαμε ότι είχε περάσει ένα ολόκληρο τετράωρο.

.....ναι μωρό μου.....μην φωνάζεις σ' ακούω.....έρχομαι αμέσως.

Φ1 Πρέπει να φύγω. Είχαμε κανονίσει με την γυναίκα και την κόρη μου να πάμε σε κάποια γενέθλια και έχουμε αργήσει ήδη.

Φ2 Όλοι θα φύγουμε. Είναι θαύμα που δεν μας πήραν και οι δικές μας τηλέφωνο.

Φ3 Εε βλέπετε η μη πληρότητα δεν εμφανίζεται μόνο στα μαθηματικά, αλλά και στη ζωή!

Κατεβήκαμε, πληρώσαμε στο μπάρ και βγήκαμε στο δρόμο. Συμφωνήσαμε να ξαναβρεθούμε την επόμενη Κυριακή, στο ίδιο μέρος. Οικογενειακές υποχρεώσεις, δεν μας επέτρεψαν τελικά να συναντηθούμε την Κυριακή, κι έτσι συνεννοηθήκαμε να τα πούμε το επόμενο Σάββατο. Όταν έφτασα εγώ στο Μπαρόκ οι Φ1 και Φ3 ήταν ήδη εκεί. Ο Φ1 ήταν ιδιαίτερα ευδιάθετος, και σχολίαζε το αποτέλεσμα από το ματς της περασμένης Κυριακής για δυο γνωστές ποδοσφαιρικές ομάδες. Ο Φ3 τον άκουγε βαριεστημένα, ξεφυλλίζοντας το βιβλίο που κρατούσε στα χέρια του και με ένα ύφος που μου ήταν πάρα πολύ γνώριμο. Η αλήθεια είναι ότι στις συναντήσεις μας με τον Φ3, σπάνια μιλούσαμε για άλλα θέματα εκτός από τα Μαθηματικά, την Φιλοσοφία, την Φυσική και καμιά φορά για την εκπαίδευση. Για προσωπικά δε θέματα, δεν συζητούσαμε σχεδόν ποτέ. Θυμάμαι μάλιστα αρκετές φορές να μαθαίνει πράγματα ο ένας για τον άλλον από τρίτους ανθρώπους. Έτσι κάποτε ένας κοινός γνωστός μας, με ρώτησε αν βλέπω καθόλου τον Φ3. Του είπα ότι συνήθως βρισκόμαστε και τα λέμε μια φορά την εβδομάδα και τότε με ρώτησε αν είναι ευχαριστημένος με το καινούριο του αυτοκίνητο. Μα ο Φ3 δεν έχει καινούριο αυτοκίνητο του είπα, αφήνοντάς τον έκπληκτο να αναρωτιέται αν του λέω αλήθεια.

Η λαχτάρα μας για συζήτηση γύρω απ' τα θέματα που μας ενδιέφεραν, ήταν τέτοια που κανείς δεν πίστευε ότι είναι δυνατόν δυο φίλοι σε μια καφετερία, να μιλούν για τα μαθηματικά, και όχι για άλλες ιστορίες καθημερινής τρέλας, όπως όλοι οι φυσιολογικοί άνθρωποι. Έβγαλα λοιπόν τον Φ3 από το αδιέξοδο, αλλάζοντας το θέμα της συζήτησης.

Φ2 Είδα προχθές στο Ίντερνετ ότι τον Ιούλιο θα έχει στο πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης μια σειρά διαλέξεων με θέμα το θεώρημα του Γκέντελ. Τι θα λέγατε να δηλώσουμε συμμετοχή;

Φ3 Πότε ακριβώς είναι οι διαλέξεις;

Φ2 Από πρώτη μέχρι πέντε Ιουλίου.

Φ1 Εσείς να πάτε. Εμένα τι με θέλετε μαζί σας; Είμαι σίγουρος ότι δεν θα καταλάβω τίποτε από τέτοιου είδους παρακολουθήσεις.

Φ2 Για μας είναι πρώτης τάξεως ευκαιρία να ακούσουμε για το θέμα αυτό από κάποιους ειδικούς. Αν έρθεις θα είναι επίσης και ένα στοίχημα να καταφέρουμε να σου εξηγήσουμε με τρόπο κατανοητό το ζήτημα.

Φ3 Μετά από κάθε διάλεξη θα σου αναλύουμε το περιεχόμενό της. Δες το σαν μια σοβαρή νοητική πρόκληση.

Φ1 Θα το σκεφτώ και θα σας ενημερώσω. Πάντως σαν καλός μαθητής που είμαι θα ήθελα τώρα να συνεχίσουμε την συζήτησή μας από εκεί που την αφήσαμε την τελευταία φορά. Μου είχατε πει, αν θυμόσαστε, ότι παράδοξο δεν σημαίνει κάτι παράλογο, αλλά κάτι που είναι κόντρα στις διαισθήσεις μας.

Φ3 Πως δεν το θυμάμαι, εγώ το είπα.

Φ1 Και τα λεξικά κάπως έτσι ορίζουν την έννοια, ως μια αντίθετη άποψη στη γενική γνώμη, και προσθέτουν μια έννοια πιο γενική μιας κατάστασης παράξενης, απίστευτης, άτοπης. Γιατί τα λέω αυτά; Τα αποτελέσματα του Κάντορ, όσο παράξενα και να φαντάζουν στα μάτια αυτού που τα πρωτοβλέπει, εκφράζουν ωστόσο κάποιες αλήθειες. Στο παράδοξο του ψεύτη όμως ποια αλήθεια εκφράζεται που δεν είναι σύμφωνη με τις διαισθήσεις μας; Που ακριβώς βρίσκεται το παράδοξο;

Φ3 Δεν έχουμε γενικά την πίστη ότι σε κάθε πρόταση με νόημα αντιστοιχεί και μια αληθοτιμή;

Φ1 Ότι μπορούμε δηλαδή να την χαρακτηρίσουμε ως αληθή ή ψευδή;

Φ3 Ακριβώς.

Φ1 Σίγουρα το πιστεύουμε αυτό, έστω κι αν μερικές φορές δεν γνωρίζουμε ποια αληθοτιμή είναι η σωστή.

Φ3 Το παράδοξο λοιπόν εδώ είναι ότι στην φράση «λέω ψέματα», δεν μπορούμε να αποδώσουμε τιμή αλήθειας. Και ο συλλογισμός που κάνουμε μας πείθει ότι αυτό είναι κάτι σωστό. Έτσι η αλήθεια που εκφράζεται στην περίπτωση αυτή είναι το γεγονός ότι τελικά δεν είναι σωστό το ότι κάθε πρόταση με νόημα, μπορεί να χαρακτηριστεί ως αληθής ή ψευδής.

Ο Quine πάντως, αποκαλεί «αντινομίες» αυτές τις περιπτώσεις όπως του παραδόξου του Ψεύτη. Γι' αυτό νομίζω και ο Φ2 αποκάλεσε το παράδοξο του Επιμενίδη «ημιαντινομία», αν και δεν ξέρω σε τι θα αποσκοπούσε η διαφοροποίηση στην ορολογία.

Φ2 Δεν είναι προτιμότερο να δούμε κάποια παράδοξα ακόμη, για να έχουμε μια ποιο σαφή εικόνα του τοπίου;

Φ3 Δίκιο έχεις. Να ασχοληθούμε όμως με παράδοξα που σχετίζονται περισσότερο με το θέμα που μας ενδιαφέρει. Ας μην αναφερθούμε στα παράδοξα του Ζήνωνα που αφορούν την κίνηση, ούτε στα παράδοξα της θεωρίας πιθανοτήτων ή της λογοτεχνίας.

Φ2 Σύμφωνοι. Θα πιάσω εγώ τα λεγόμενα λογικά ή συνολοθεωρητικά παράδοξα, και εσύ στη συνέχεια θα μας αναπτύξεις κάποια από τα ερμηνευτικά παράδοξα.

Ξεκινώ λοιπόν με το παράδοξο που βρήκε ο Ράσελ το 1902.

Έστω ότι P συμβολίζει το σύνολο όλων των συνόλων χ που έχουν την ιδιότητα: το χ δεν ανήκει στο χ .

δηλαδή $P = \{ \chi / \chi \text{ σύνολο τέτοιο ώστε: } \chi \text{ δεν ανήκει } \chi \}$.

Φ1 Ε;;;;;;; Γίνεται ένα σύνολο να περιέχει ως στοιχεία άλλα σύνολα;

Φ2 Κατά τον ορισμό που έδωσε ο Κάντορ τίποτε δεν το απαγορεύει αυτό. Για παράδειγμα το σύνολο $B = \{3, 2, \{3, 4, 6\}, \{4\}\}$ έχει ως στοιχεία τα 3, 2 καθώς και τα σύνολα $\{3, 4, 6\}$ και $\{4\}$. Πολλά σύνολα δεν είναι στοιχεία του εαυτού τους, για παράδειγμα το σύνολο όλων των σκύλων δεν είναι σκύλος. Από την άλλη το σύνολο όλων των συνόλων είναι προφανώς σύνολο. Το σύνολο P λοιπόν ορίζεται από όλα τα σύνολα που έχουν την ιδιότητα να μην περιέχουν τον εαυτό τους ως στοιχείο.

Φ1 Έτσι για παράδειγμα το σύνολο όλων των σκύλων ανήκει στο P .

Φ2 Σωστά. Ρωτάμε τώρα. Το σύνολο P περιέχει τον εαυτό του ή όχι;

Φ1 Μην το πεις, άσε με να το βρω μόνος μου. Αν το P ανήκει στο P , τότε θα ικανοποιεί την ιδιότητα που ορίζει το P , δηλαδή το P δεν θα ανήκει στο P , άτοπο! Άρα το P δεν θα ανήκει στο P , πράγμα όμως που σημαίνει, σύμφωνα πάντα με τον ορισμό του P , ότι το P ανήκει στο P και πάλι άτοπο! Συμπέρασμα. Ενώ πιστεύουμε ότι ένα στοιχείο ή θα ανήκει ή δεν θα ανήκει σε ένα σύνολο P , στο ερώτημα αν το P ανήκει στο P , κάθε μια από τις δυο δυνατές περιπτώσεις απάντησης καταλήγει σε αδιέξοδο, και είμαστε μπροστά σε ένα ακόμη παράδοξο.

Φ2 Τρία χρόνια πριν ο Ράσελ ανακαλύψει το παράδοξό του, δηλαδή το 1899, ο ίδιος ο Κάντορ βρήκε πως η θεωρία του οδηγούσε επίσης σε ένα παράδοξο, γνωστό σήμερα σαν παράδοξο του Κάντορ και είναι το εξής:

Αν A συμβολίζει το σύνολο όλων των συνόλων, έχουμε δει ότι το δυναμοσύνολό του $P(A)$, έχει πληθάρημο μεγαλύτερο του A . Όμως αφού το A είναι το σύνολο όλων των συνόλων, αυτό θα έπρεπε να έχει τον μεγαλύτερο δυνατό πληθάρημο. Έτσι το A φαίνεται να έχει τις αντιφατικές ιδιότητες να έχει και να μην έχει το μεγαλύτερο δυνατό πλήθος στοιχείων.

Φ1 Εγώ πάντως θα συμφωνούσα με την ονομασία αντινομίες και για τα τρία παράδοξα που αναφέραμε μέχρι τώρα. Στο παράδοξο του ψεύτη και στο παράδοξο του Ράσελ βλέπω να έχουμε μια παραβίαση της λογικής αρχής του αποκλεισμένου τρίτου, ενώ στο παράδοξο του Κάντορ φαίνεται να έχουμε παραβίαση της αρχής της μη αντίφασης.

Φ2 Δεν έχεις άδικο. Στο παράδοξο του ψεύτη, ενώ ξέρουμε ότι μια πρόταση ή θα είναι αληθής ή δεν θα είναι αληθής, εμείς καταλήγουμε ότι τίποτε από τα δυο δεν συμβαίνει. Στο παράδοξο του Ράσελ το P ή θα ανήκει ή δεν θα ανήκει στο P , και τίποτε από τα δυο και πάλι δεν μπορεί να ισχύει, ενώ στο παράδοξο του Κάντορ το σύνολο όλων των συνόλων πρέπει να έχει και να μην έχει ταυτόχρονα την ιδιότητα του μέγιστου πληθάρημου.

Φ3 Θέλετε να πείτε δηλαδή ,ότι εδώ ξεφεύγουμε από την απλή παραξενιά ενός μη αναμενόμενου αποτελέσματος και έχουμε λογικά σφάλματα, ή τουλάχιστον ενδείξεις ότι κάτι δεν πάει καλά στους συλλογισμούς μας.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ