

Ντέμι Ραμά

1<sup>η</sup> μέρα

Χιουμορίστας: Καλημέρα παιδιά , πρώτη μέρα στο Γυμνάσιο.

Κακός μ.: Άντε να δούμε τι θα γίνει αυτή τη χρονιά. Δύσκολα θα είναι στο Γυμνάσιο?

Καλός μ.: Σιγά να μην είναι δύσκολα , άμα διαβάζεις όλα εύκολα είναι.(Βγάζει ένα βιβλίο και αρχίζει να διαβάζει).

Άτακτος: αμάν βρε ακόμα δε αρχίσαμε τα μαθήματα και διαβάζεις;

Καλός μ.: Μάθε πρώτα να μιλάς. Έτσι κι αλλιώς πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι

Για τα πάντα.

Χιουμορίστας: Α ΚΑΛΪΑΑΑΑΑΑΑΑ

Καλός μ. : Δε πιστεύω να κάνετε καμία αταξία ακόμα δεν αρχίσαμε;

Κακός, άτακτος : Μόνο μία ;

Ντροπαλός : εντάξει τώρα

Χιουμορίστας : Πάμε να παίξουμε ποδόσφαιρο;

Άτακτος : Πολύ καλή ιδέα

Καλός μ. :Εγώ λέω να κάτσουμε να διαβάσουμε

Χιουμορίστας : Αμάν πόσο φυτό πρέπει να είσαι: Έλα να παίξουμε.

Καλός μ. : Εντάξει , μόνο να μη μαλώσουμε

Αφηγητής :Μετά από λίγο τους φώναξε ο δάσκαλος.

Δάσκαλος :Τι κάνετε τόση ώρα δεν ακούσατε το κουδούνι ή μήπως θέλετε να σας πάρω την μπάλα να μη παίζετε; Ακόμη δε ξεκίνησε η χρονιά;

Κακός μ.: Γιατί κύριε;

Δάσκαλος :Γιατί η γάτα έχει ένα αυτή

Άτακτος :(πετάγεται από το πουθενά) Δυο αυτιά έχει η γάτα κύριε.

Δάσκαλος :Για ηρεμίστε μη σας πάρει και σας σηκώσει

Όλοι :Μάλιστα κύριε

Καλός μ.: Πάμε παιδιά γιατί μπορεί να πάρουμε καμία απουσία .

Κακός μ.: Δε πειράζει

Χιουμορίστας : Ε, και τι έγινε;

Καλός μ.: τι έγινε;

Ντροπαλός ; παιδιά ηρεμίστε

Άτακτος : πάμε παιδιά

Αφηγητής : πάνε να κάνουν προσευχή και τα παιδιά φοβούνται μήπως άργησαν.

Δάσκαλος : Ποιος θα πει προσευχή;

(το χέρι σηκώνει μόνο ο καλός μ. )

Δάσκαλος : Γιατί δε σηκώνει κανίς το χέρι, εκτός από το άγιο παιδί;

Κακός μ. : σιγά το άγιο (ψιθυρίζοντας)

Δάσκαλος : τι είπες;

Κακός μ. : τίποτα τίποτα

Δάσκαλος : αααααα.... Γιατί κάτι άκουσα

Άτακτος : καλά τόσο κουφός είναι;

(ο δάσκαλος αρχίζει να νευριάζει αλλά δε λέει τίποτε )

Δάσκαλος : έλα να πεις προσευχή ( λέει στο καλό)

Αφηγητής : μετά την προσευχή μπαίνουν στη τάξη

Χιουμορίστας : παιδιά από ότι βλέπω καλά ξεκινήσαμε ( λέγοντας το ειρηνικά )

Κακός μ. : συμφωνώ

Καλός μ. : σιγά (έπειτα μπαίνει ο δάσκαλος στη τάξη)

Δάσκαλος : για να ξεκινήσουμε παιδιά

Χιουμορίστας : από τώρα;

Δάσκαλος : γιατί τι έχει τώρα ;

Χιουμορίστας : να μην μιλήσουμε λίγο για το πώς περάσαμε το καλοκαίρι;(λέγοντας το με πονηριά )

Καλός : προκειμένου να χάσεις μάθημα εσύ είσαι ικανός να πεις όλη την ιστορία της ζωής σου.

Χιουμορίστας : σκάσε εσύ

Δάσκαλος : Ε , για ηρεμήστε.

Άτακτος: ok, sorry.

Δάσκαλος: Αμάν βρε αμάν, ούτε αγγλικά δεν ξέρετε.

Καλός μ.: Ναι, γιατί εσείς ξέρετε;

Δάσκαλος: Εγώ δεν ξέρω;

Καλός μ.: Ναι εσείς.

Δάσκαλος: Θεε να μιλήσω;

Καλός μ.: Ναι.

(Ενώ ο δάσκαλος μιλάει στα αγγλικά και όλοι εντοπίζουν ότι ο δάσκαλος δεν ξέρει αρχίζουν να βαριούνται και να πετάει χαρτιά ο ένας στον άλλον).

Δάσκαλος: Παιδιά για σταματήστε τώρα.

(Χτυπάει το κουδούνι).

Κακός μ.: Πάμε παιδιά.

Καλός μ.: Περίμενε να ολοκληρώσει ο δάσκαλος.

Δάσκαλος: Βγείτε έξω τώρα (Νευριασμένος).

Χιουμορίστας: Παιδιά πολύ οξύθυμος είναι αυτός ο δάσκαλος.

Ντροπαλός: Μην μιλάτε έτσι.

Κακός μ.: Όπως θέλουμε θα μιλάμε (Θυμωμένος).

Άτακτος: Ηρέμησε λίγο.

Κακός μ.: Τι να ηρεμήσω;

Χιουμορίστας: Εντάξει εντάξει φτάνει τώρα.

ΟΛΟΙ: Ναι πάμε.

Ντροπαλός: Παιδιά που πάμε;

Κακός μ.: Πω γιατί τον πήραμε μαζί μας αυτόν, για να μας σπάει τα νεύρα;

Καλός μ.: Εντάξει άστε τον. Θα πάμε να παίξουμε μπάλα ή θα πάμε σπίτια μας;

Άτακτος: Πάμε σπίτια μας λέω εγώ να παίξουμε και κανένα ηλεκτρονικό παιχνίδι.

Καλός μ.: Συγγνώμη, δεν θα διαβάσεις;

Άτακτος: Εγώ θα διαβάσω το βράδυ. Πρώτα προηγείται η διασκέδαση.

Ντροπαλός: Ναι αλλά και το φαΐ.

Κακός μ.: Ναι, καλά λένε τα παιδιά.

Καλός μ.: Παιδιά να συναντηθούμε το απόγευμα να διαβάσουμε όλοι μαζί;

ΟΛΟΙ: Όχι.

Καλός μ.: Γιατί; Αν θέλετε παίξουμε κάτι άλλο (Το λέει με παράπονο).

Άτακτος: Δεν θέλουμε γι' αυτό.

Καλός μ.: Καλά (Λέει λυπημένος και απογοητευμένος).

Ντροπαλός: (Ερχεται δίπλα του). Πάμε να παίξουμε μαζί;

Καλός μ.: Ας' το τώρα.

Ντροπαλός: Α, εντάξει. Αν θελήσεις να παίξουμε ποδόσφαιρο ή να διαβάσουμε εγώ θα το ήθελα.

Καλός μ.: Εντάξει. Γεια.

Ντροπαλός: Ok, γεια.

Αφηγητής: (Μόλις φεύγουν τα παιδιά έρχεται ο αφηγητής) και έτσι ο Ντροπαλός άρχισε να υποψιάζεται ότι κάτι κακό ενοχλούσε τον Καλό, και ήθελε να το ψάξει. Την άλλη μέρα προσπαθούσε να δει και να μάθει τι είναι αυτό που τον ενοχλεί.

2<sup>η</sup> Μέρα

Καλός μ.: Καλημέρα σας παιδιά.

ΟΛΟΙ: Καλημέρα.

Ντροπαλός: Πώς είσαι;

Καλός μ.: Δηλαδή πως θέλεις να είμαι;

Άτακτος: Εντάξει παιδιά πάμε να παίξουμε ποδόσφαιρο (Πριν ολοκληρώσει την λέξη ποδόσφαιρο χτύπησε το κουδούνι).

Χιουμορίστας: Πωωωω, πάμε για προσευχή.

Δάσκαλος: `` Χιουμορίστα`` έλα να πεις προσευχή.

Χιουμορίστας: Όχι κύριε δεν θέλω.

Δάσκαλος: Έλα είπα (Λέγοντας το θυμωμένος).

Χιουμορίστας: Εντάξει.

Αφηγητής: Μετά την προσευχή τα παιδιά μπαίνουν στην τάξη και πρώτος παίρνει τον λόγο ο Άτακτος.

Άτακτος: Πωωωω, τι μάθημα έχουμε σήμερα;

Κακός μ.: Τι είναι αυτό, τι βιβλία έφερα σήμερα;

Ντροπαλός: Δεν πειράζει.

Χιουμορίστας: Παιδιά μην στεναχωριέστε οι καθηγητές έχουν συνέλευση.

Άτακτος: Γιατί, ποιος στενοχωρήθηκε;

Καλός μ.: Παιδιά να παίξουμε κρεμάλα;

Χιουμορίστας: Όχι.

Ντροπαλός: Γιατί τον αποπαίρνεις έτσι;

Χιουμορίστας: Γιατί εσύ ποιος είσαι ο γονέας του;

Ντροπαλός: Ναι γιατί όχι;

Κακός μ.: Καλά αυτός έχει σαλέψει.

(Ο Καλός μ. με αυτά που άκουγε συνηθειτοποίησε ότι ο Ντροπαλός είχε καταλάβει και ήθελε να μάθει για τον Καλό μ. Έτσι ο Καλός μ. αποφάσισε να του μιλήσει).

Αφηγητής: Μετά απ' αυτά ο Καλός μ. μίλησε στον Ντροπαλό και ο Ντροπαλός αποφάσισε να τον βοηθήσει με αυτά που είχαν συμβεί. Έτσι τα προβλήματα του Καλού μ. λύθηκαν. Μετά οι δύο φίλοι πήγαιναν μαζί στο σχολείο όλο με κέφια και χαρές. Μόνο που δεν έλειψαν οι αταξίες και οι φασαρίες των άλλων συμμαθητών τους.

### 3<sup>η</sup> μέρα

Αφηγητής: Έτσι άλλη μία σχολική χρονιά έφτασε στο τέλος της.

Χιουμορίστας: Παιδιά τι θα κάνουμε μπας και είναι η τελευταία ημέρα.

Κακός μ.: Εγώ λέω να κάνουμε κάποιες αθλητικές εκδηλώσεις.

Άτακτος: Καλή ιδέα!

Καλός μ.: Να ρωτήσουμε τους δασκάλους πρώτα.

Ντροπαλός: Συμφωνώ.

ΟΛΟΙ: Ας τους ρωτήσουμε.

Αφηγητής: Μετά την απόφαση των παιδιών να μιλήσουν στους δασκάλους για το τι θα κάνουν ήταν καλή ιδέα. Οι προτάσεις των μαθητών έγιναν δεκτές από τους δασκάλους. Έτσι τα παιδιά άρχισαν να παίζουν διάφορα παιχνίδια και ποδόσφαιρο με τους καθηγητές. Όταν τα παιδιά έπαιζαν ποδόσφαιρο με τους καθηγητές το θέαμα αυτό ήταν ξεκαρδιστικό. Στο τέλος όλοι οι μαθητές με τους δύο πρωταγωνιστές μας αποχαιρέτισαν με χαρά την 1<sup>η</sup> τάξη του Γυμνασίου.

Αφηγητής: Μετά από λίγο αρχίζει να μιλάει και λέει: «Το μόνο που δεν ξέρουμε είναι τι απασχολούσε τον Καλό μ.