

Το σχολείο αρχίζει τελειώνοντας

Μαριάννα

Αφηγητής: κυρίες και κύριοι ευχαριστούμε που ήρθατε στο θεατρικό μας. Το θεατρικό μιλάει για την πρώτη μέρα στο σχολείο και τέλος το σχολείο κλείνει για τις καλοκαιρινές διακοπές.

Επιστάτης: όλοι μέσα, όλοι μέσα!!! (λέει χτυπώντας το κουδούνι).

κ. Νικόλ: καλημέρα παιδιά σήμερα πρώτη μέρα στο σχολείο, πιστεύω ότι θα περάσουμε τέλεια!

Ζάκ: ναι, ναι σίγουρα.....(λέει ψιθυρίζοντας και χαμογελώντας).

κ. Νικόλ: (κοιτάζει τον Ζάκ περίεργα και λέει μετά στα παιδιά). Λοιπόν παιδιά θα μου γράψετε σε μια παράγραφο, λίγα πράγματα για εσάς. (όλοι κάνουν ησυχία και κοιτάζουν την δασκάλα) Τι κοιτάτε; Γράφετε!

Ζόη: κυρία, κυρία! (λέει σηκώνοντας το χέρι της).

κ. Νικόλ: ναι Ζόη.

Ζόη: μπορώ να γράψω παραπάνω από μια παράγραφο;

κ. Νικόλ: Βεβαίως Ζόη μπορείς.

Ζάκ: κυρία, κυρία, μπορώ να πάω τουαλέτα; (λέει σφιγμένος).

Κόντι: κυρία πονάει το στομάχι μου.

Νίκ: εεε! Ζόη, τι είναι πράσινο και ξαφνικά γίνετε κόκκινο;

Ζόη: τι είναι;

Νίκ: ένας βάτραχος στο μίξερ!

κ. Νικόλ: κάντε λίγο ησυχία! πόνεσε το κεφάλι μου!

Επιστάτης: όλοι έξω! όλοι έξω!(λέει χτυπώντας την κουδούνα του.

Αφηγητής: μετά από πολύ καιρό τα παιδιά ετοιμάζονται για τις καλοκαιρινές διακοπές.

κ. Νικόλ: λοιπόν παιδιά, σήμερα είναι η τελευταία ημέρα, από αύριο αρχίζουν οι καλοκαιρινές διακοπές.

Όλα τα παιδιά: ΝΑΙ!!!

Νίκ: ωραία κυρία αλλααα... αλλά είναι υποχρεωτικό να ξαναέρθουμε στο σχολείο μετά τις καλοκαιρινές διακοπές;

Κόντη: κυρία σήμερα θα φύγουμε πιο νωρίς;

κ. Νικόλ: βέβαια! μόλις τελειώσει αυτήν η ώρα μπορείτε να φύγετε! (το λέει με ένα χαμόγελο στο στόμα).

Ζόη: αουου!!! (είπε αφού της τραβούσε ο Ζάκ την κοτσίδα)

κ. Νικόλ: Ζάκ!!! (λέει θυμωμένη). Ζήτα αμέσως συγγνώμη!!!

Ζάκ: συγγνώμη (λέει γελώντας).

κ. Νικόλ: καλά είσαι Ζόη;

Ζόη: καλά είμαι κυρία.

Κόντη: κυρία, τι θα κάνουμε για τελευταία ημέρα στο σχολείο;

κ. Νικόλ: θα μου κάνετε μια ζωγραφιά με την οικογένεια σας.

Νίκ: οχουου! πως βαριέμαι!

κ. Νικόλ: ζωγραφιστέ

κ. Νικόλ: (η κυρία κοιτάζει τις ζωγραφιές των παιδιών και αφού τις κοιτάξει όλες λέει)
ωραία ζωγραφίζετε παιδιά συνεχίστε!

Επιστάτης: (χτυπάει την κουδούνα και λέει) όλοι έξω σχολάμε! όλοι έξω!

(μόλις άκουσαν τα παιδιά το κουδούνι του επιστάτη πέταξαν τις ζωγραφιές τους στον αέρα και φωνάζοντας έτρεξαν έξω).

Επιστάτης: προσέξτε μη πέσετε! και καλές διακοπές! (λέει χαρούμενος).